



NIET VAN DEZE AARDE

Bericht Over ufo-feiten



Mediale verslagen over de interplanetaire

Vliegende Schotels

en over de opperbevelhebber van de vloot van ruimteschepen

ASHTAR - SHERAN

Uitgegeven in 1957

Zie ook: <http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Ashtar%20Sheran.htm>



De uitgever heeft ervan afgezien een voorwoord te schrijven bij dit document van een macht van buiten deze aarde. Hij heeft aan de opperbevelhebber van de interplanetaire vloot van ruimteschepen

ASHTAR-SHERAN

door middel van het medium verzocht, zelf het voorwoord bij dit verslag te schrijven.

Ashtar-Sheran willigde dit verzoek in op 22 februari 1957 tijdens een wijdingsuur van de Mediale Vredeskring, tussen 23.30 en 24 uur. Precies te middernacht leverde hij de prestatie zelf zijn handtekening eronder te zetten.

VOORWOORD

AAN DE MENSHEID VAN DEZE AARDE

De *aarde* behoort tot de schoonste planeten van het heelal. Wat zou het voor de hele mensheid heerlijk zijn, als ze als aardse kroon der schepping in denken en doen *edel* zou zijn.

Er zijn zeker mensen, aan wie men het kan nageven, dat ze *edel* zijn — ze staan bij God meer in de gunst, dan ze vermoeden.

Wij hebben begrip voor Uw toestand, want ook de geschiedenis van onze wereld is helaas, vele, vele jaren geleden, met *bloed* geschreven. Maar de Geest *Gods* is in onze harten gevaren en veranderde het slechte in het goede en haat in liefde.

Ziet onze komst daarom zonder vrees tegemoet. Allen staan wij onder één enige *God* — *Hij* is ons aller *Vader* — en *Hij* wil, dat zijn kinderen elkander liefhebben en elkander bijstaan in gevaar.

Wij komen, om Zijn wil te vervullen.



ASHTAR-SHERAN

Alle rechten voorbehouden, speciaal het recht van vertaling en van verfilming.
(C) Copyright bij Karl Schöenberger-Verlag, Heiden/Schweiz, Stapfenstraat 187
Telefoon (071) 9 13 61

Druk: Drukkerij Econoom, Blasiusstraat 82-84, Amsterdam

Inleiding

Dit geschrift behandelt het grootste probleem van de aardse mensheid, namelijk het zichtbare ingrijpen van hogere machten. Het is duidelijk, dat een dergelijk probleem niet alleen door de menselijke logica kan worden opgelost. Daar het hogere machten betreft, kunnen alleen deze hogere machten ons helpen dingen te begrijpen, die voor het grootste deel onder de wetten van de zogenaamde vierde dimensie vallen.

Her gaat hier speciaal om het raadsel van de

„VLIEGENDE SCHIJVEN”

wereldruimteschepen, vliegende schotels en hun bemanningen.

Men duidt deze vliegende voorwerpen ook met het woord *ufo's* aan en de bemanningen als *Ufonen*. Deze uitdrukkingen worden ook in het contact met de andere wereld gebruikt. De aanduiding *ufo* is door de Amerikaanse Luchtmacht aan ruimteschepen gegeven en is algemeen ingeburgerd. Het woord *ufo* bestaat uit de beginletters van *Unknown Flying Objects*, d.i. onbekende vliegende voorwerpen.

Om aan niet-ingewijden een overzicht te geven van de manier, waarop deze mededelingen tot stand komen, moet een uitleg van de mogelijkheden van dergelijke bovenzinnelijke mededelingen voorafgaan.

Voor de meeste gemiddelde mensen is het eenvoudig onmogelijk zich een tweede bestaansvorm, in een ander gebied liggend, te denken; zij geloven niet aan een leven, dat na de dood bewust verder gaat; en ook niet aan de mogelijkheid, dat er na de lichamelijke dood een verbinding door middel van een samenspraak met de nog op aarde levende mensen tot stand gebracht kan worden. Voor anderen is het spiritualisme niet onbekend en daar wordt ook door mensen van gemiddelde aanleg, door eenvoudige lieden zelfs, druk over gesproken. Desondanks wordt het bovenzinnelijke door de meeste mensen absoluut afgewezen, uitgelachen en bespot. Zelfs in academische kringen wijzen geleerden van naam, theologen en politici dergelijke bewijzen en beweringen sedert mensenheugenis botweg af en zij beschouwen ze als bijgeloof.

Deze houding betekent geestelijke duisternis onder onze mensheid. Hier wordt zogenaamd weten tot domheid. Hier blijft het verstand bij de mensen stilstaan, het bovenzinnelijke wordt niet meer begrepen.

Als een gezond mens met open ogen de wereld in kijkt, ziet hij een stoffelijke bestaansvorm, die als ervaring in zijn bewustzijn binnendringt. Als hij die bestaansvorm eenmaal met zijn eigen ogen waargenomen heeft, zal hij er niet meer over peinzelen, eraan te gaan twijfelen; deze ervaring is

onuitwisbaar in zijn bewustzijn gedrongen en door hem begrepen. Zelfs de duisternis, die door het sluiten van de oogleden optreedt, kan daar niets aan veranderen.

Er zijn mensen met een bijzonder scherp verstand. Maar er zijn ook mensen met bijzonder scherpe zintuigen. Deze beide typen staan vijandig tegenover elkaar. Iemand met bijzonder scherpe zintuigen of misschien met een meer dan normaal waarnemingsvermogen is mediaal — is een medium — tussen een tweede bestaansvorm en die van onze beperkte waarnemingsmogelijkheden. Deze mediums nemen een andere wereld waar, of delen van die andere wereld, ze nemen de ijsberg waar, die voor zeven achtste onder de oppervlakte van het water ligt. Precies zo is het gesteld met de vierde dimensie, waarvan zeven achtste zich aan de waarneming door gemiddelde zintuigen onttrekt.

Wat het medium waarneemt en in zijn waarneming rangschikt, kan de gemiddelde mens niet waarnemen en hij kan het daarom niet onder zijn ervaringen rekenen. Daarom voelt de verstandsmens zich achteruitgezet, zijn voortreffelijk verstand zou hem eerst rêcht de gave moeten geven, dingen achter de derde dimensie op te merken en te begrijpen. Daarom loochent hij hardnekkig de gave van een medium, dat volgens zijn mening niet genoeg verstand bezit. Een medium, dat meer begrijpt, hoort en ziet dan een professor aan de universiteit, die zijn leven lang scholing gehad heeft, moet daarom wel ziek zijn, hallucinaties hebben en lijden aan splitsing van het bewustzijn en aan godsdienstwaanzin.

Maar er bestaan miljoenen mensen, die bovennormale zintuigen hebben, buiten alle weten en verstand om. Deze mensen hebben begrip van een andere wereld, ze komen er in zeer nauwe aanraking mee en tellen deze schat van hun ervaring mee onder de andere schatten van hun aardse bestaansvorm; ze weten van problemen van een andere wereld. Onder deze ingewijden en uitverkorenen vindt men maar heel weinigen, die zich tegen de aanvallen van de rest van de mensheid, vooral echter tegen de verwijten van verstandsgeweldigen kunnen verweren; en velen, die geprobeerd hebben zich te verdedigen, heeft men om hals gebracht of van de mensheid geïsoleerd.

Het huisspiritisme staat niet in een roep van wetenschappelijkheid. Dergelijke experimenten zijn gevaarlijk en eisen in ieder geval een grote achting voor de goddelijke wetten en voor die van de vierde dimensie. De oerkrachten van *goed* en *kwaad* ontmoeten elkander in de mens van onze aarde en maken hem tot een speelbal van deze machten.

Het spiritisme en het spiritualisme hebben duizenden echte bewijzen geleverd, dat de ziel van de mens de lichamelijke dood lange tijd, zo niet

eeuwig, overleeft. Desondanks zoekt de materiële wetenschap naar uitvluchten en handige verdraaiingen, om alle bewijzen te ontzenuwen. De materiële wetenschap zoekt niet naar het eeuwige leven, maar naar de eeuwige dood. Christus zei van deze mensen, volgens de bijbel: „Laat de doden de doden begraven” en bedoelde daarmee de geestelijk doden. Het bewijs van een eeuwig leven zou een vernietigende slag voor de geleerden gezamenlijk en voor het wetenschappelijk onderzoek op onze aarde betekenen. Voortzetting van de politieke leiding in de tegenwoordige vorm zou voortaan niet meer mogelijk zijn. Daarom worden alle vijandelijke aanvallen tegen de bewijsvoering van het bestaan van een tweede bovenzinnelijke bestaansvorm van staatswege ondersteund.

Ondanks deze tegenstellingen dringt de vierde dimensie als een langzaam oprukkend leger in de aardse bestaansfeer door. Dat geschiedt door middel van het spiritisme, het spiritualisme, meditatiegroepen, mediums en vele mediaal aangelegde mensen, die allen min of meer als werktuigen van hogere machten worden gebruikt, ten goede zowel als ten kwade.

Er bestaan zeer grote spiritualistische gemeenschappen in vele landen hier op aarde. Er zijn ontelbare kringen en familie-seances, waarop men een opgewekte gedachteswisseling onderhoudt met de intelligenties van een voor ons normalerwijze onzichtbare wereld.

De leek heeft het volste recht mij te vragen, met welke bewijzen ik nu de negatieve beweringen van de twijfelmoedigen tegemoet kan treden. — Ik was zelf twijfelmoedig.

Gedurende tientallen jaren heb ik op spiritistische manier proeven gedaan. Bij deze proeven gelukte het mij bij rood licht bepaalde bewegingen van tafels en andere voorwerpen te bewerkstelligen, maar alleen, wanneer ze met de handen werden aangeraakt. Nu en dan was er geknal in de meubelen, maar dat kan toeval geweest zijn. Ik vormde mij mijn eigen mening over deze verschijnselen: Ze moesten uit magnetische krachten voortkomen, die door de handelende personen te voorschijn geroepen werden. Ik noemde het geheel eenvoudig „occultisme”. De bewegingen waren vaak zeer hevig, maar toch geloofde ik niet aan wilsuitingen uit een andere wereld van intelligenties. Ik bestudeerde de filosofie en als gevolg daarvan ontkende ik geheel en al de aanwezigheid van een tweede bestaansvorm.

Toen mijn zoon Uwe 17 jaar oud was, begon ik de proefnemingen opnieuw met hem, omdat hij grote belangstelling voor zulke experimenten had. Met hem samen riep ik in toenemende mate geheimzinnige krachten te voorschijn, die ons in de grootste verbazing brachten. Helemaal vanzelf, zonder enige aanleiding, kwamen wij achter het geheim van het glasschrift. Wij ontvingen nu aanwijzingen en hulp voor de verdere experimenten.

Binnen twee maanden schreven we beiden mediaal met het potlood. Dat alles kan voor een leek en eerst recht niet voor een twijfelmoedige als bewijs dienen, dat wezens van buiten de aarde zich melden. Maar voor mijzelf bestond er geen twijfel meer, omdat alles via mijn eigen ervaring ging.

Mijn zoon Uwe werd heel spoedig als een bijzonder geëigend werktuig in functie genomen en door intelligenties van gene zijde opgeleid. Hij maakte in enkele seconden geniale tekeningen, schetste oeroude wapenen en costuums uit lang vervlogen tijden, terwijl geen van ons beiden het flauwste vermoeden had, hoe ze er uit zagen en dat ze bestaan hadden. Hier kwamen dan bij de beschrijvingen in spiegelschrift, op zijn kop staand schrift (het medium schrijft van rechts naar links, alleen leesbaar voor wie er tegenover zit), of in vreemde talen, die niemand van ons beheerste. De leiding van gene zijde gaf ons bericht over historische gebeurtenissen, waarvan we ook niets wisten. Wij kregen bericht over diepzetaferelen en aanwijzingen voor onze verdere geestelijke ontwikkeling. Mijn dochter Monika-Manuela probeerde het mediale schrijven ook te leren; zij bereikte dat terstond zonder enige inspanning en ontwikkelde daarbij zulk een kracht, dat de vellen papier door haar potlood scheuren kregen. Ook zij bracht boodschappen over, die ver boven onze eigen intelligentie reikten.

Ik ontving het verzoek deze medialiteit in dienst van de algemeenheid te stellen. Zo werd de *Mediale Vredeskring Berlijn* gesticht, die nu ook buiten de grenzen bekend is geworden. Zelf werd ik op een Goede Vrijdag in een toestand van schijndood gebracht, ik zond mijn astrale lichaam uit en ik verstond mij telepathisch met die van gene zijde. Na beëindiging van deze toestand behield ik deze gave.

In het jaar 1956 heb ik samen met deze twee mediums meer dan 130 avonden met Lichtboden gearrangeerd. Door geleerden en andere intellectuelen werden er vragen gesteld, die geen levend mens met een dergelijke bekwaamheid en snelheid beantwoorden kan. Dit betrof het geheel van problemen, die ons bestaan raken.

De beste resultaten bereikten we, toen we het spiritisme vaarwel gezegd hadden en ons alleen nog maar tot het spiritualisme aangetrokken voelden. Wij stelden ons onder leiding van *Christus* en richtten onze kring in als een godsdienstoefening. Het succes was verbluffend, wij ontvingen millimeterwerk, prachtige getekende portretten van schutpatronen, die binnen 10 minuten getekend werden, zonder dat het potlood ook maar éénmaal van het papier ging. De omgang met de *andere wereld* leidde tot een grote harmonische vriendschap.

Her zou ons te ver van ons onderwerp voeren, als ik hier alle bijzonderheden wilde beschrijven. In juli 1956 werd ik door de Greater World Liga

naar Londen uitgenodigd en ik nam als eregast aan het zilveren jubileum van de spiritualistische gemeenschap deel.

Maar plotseling drong een andere bovenzinnelijke verbinding zich naar voren. Tussen dikke kruisen gezet en met palmtakken versierd, ontvingen wij boodschappen van ruimtewezens, die zich als de bemanning van de zogenaamde vliegende schotels aandienend en tegenover ons hun verbondenheid en vriendschap uitspraken.

Wij konden deze nieuwe intelligenties niet zien. Maar onze geestelijke leiding gebruikte de aanwezige medialiteit en ontwikkeling om ons met deze wezens van buiten de aarde bekend te maken.

Ik wens bepaald niet, hier met mijn eigen fantasie een handje te helpen en ik beperk mij tot de doorgegeven mededelingen en de daarbij behorende tekeningen.

Alle lezers worden verzocht zich hieruit een eigen beeld te vormen. Laten alle geleerden en politici eens overdenken, welke ongehoorde dingen er om ons heen geschieden, dingen, die zich grotendeels, d.w.z. voor zeven achtste aan onze waarneming onttrekken. In elk geval heeft dit geschrift alleen deze ene taak, ons aan te moedigen, de feiten zakelijk en nuchter onder het oog te zien; die feiten vooral, dat wij op bepaalde gebieden onvergefelijk dom, uitdagend en kwaadaardig zijn — en dat we leven aan de rand van een afgrond, de wereldramp.

De nu volgende berichten over de ruimtescheepvaart van de *Ufonen* zijn grotendeels in de seances van de Mediale Vredeskring doorgegeven en door de deelnemers stenografisch vastgelegd. Zowel van occult als van spiritualistisch standpunt gezien, zijn de *Ufonen*-berichten volkomen echt. Aan de mediale tekeningen is geen streepje veranderd of toegevoegd.

HERBERT VICTOR SPEER

Uit de map met verslagen

Op de Lichtboden-avonden van de Mediale Vredeskring komen altijd weer berichten van de *Ufonen* door, die via het schrijfmedium worden doorgegeven. Het is helaas niet altijd mogelijk vast te stellen, of de *Ufonen* zelf de hand van het medium leiden, of dat de leiding aan gene zijde deze bezigheid voor de *Ufonen* overneemt.

De gestenografeerde aantekeningen van deze contacten geven ten dele zeer uitvoerig bericht over de ruimtemensen.

De ufo-ruimtemensen stammen van een andere planeet buiten ons zonnestelsel. De vliegende schotels hebben Mars en Venus veroverd (zie „Voor-

woord" van Ashtar, alinea 3; vert.). Als tussenstation op hun vlucht naar de aarde gebruiken zij de maan bij de dag- en nachtgrens. De ruimtemensen ondervinden door middel van molecuul-verandering (molecuul is het kleinste deeltje van een stof, metaal of gas; vert.) geen moeilijkheden met de atmosfeer op hun vlucht door het heelal; zij hebben voor hun ademhaling geen zuurstof nodig, noch koolstof of andere gassen. Ook kunnen ze lange tijd zonder voedsel leven. Zij tonen hun meerderheid, wanneer zij ieder klimaat naar behoefte en noodzaak willekeurig kunnen verwarmen of afkoelen. Dientengevolge lijden ze nooit onder hitte of koude. Hun hoge geestelijke ontwikkeling heeft hun het talent gegeven de aura van een persoon op aarde te beoordelen. Op deze manier is het hun mogelijk mensen, die christelijk positief zijn, te onderkennen. Werkelijk christelijk ingestelde mensen behoeven daarom van de ufo-mensen niets te vrezen. In elk geval zullen ze hun bestaan bewijzen, hoewel zij zich tijdelijk onzichtbaar kunnen maken. Op de ster, waar zij wonen, hebben ze een zogenaamde eeuwige lamp, d.i. een kunstmatig licht, zonder dat daarvoor draden nodig zijn.

Een gesprek met Lichtboden en Ashtar-Sheran

Door de atoomexplosies is de radio-activiteit in de atmosfeer belangrijk gestegen. Dat brengt nadelen mee voor het stoffelijk lichaam van de mens. Maar jullie mensen hebt jullie lichaam juist hard nodig; weest daarom zonder zorgen; God, de Heer, laat niet toe, dat de mensheid aan besmetting met radioactiviteit te gronde gaat.

Alle kleine schepen zijn magnetisch met het moederschip verbonden. Als de kleine schotels enkele honderden meters van het moederschip verwijderd zijn, dan is de magnetische kracht groter. Hoe dichter ze bij het moederschip komen, des te zwakker wordt de aantrekkingskracht, zodat ze niet tegen het moederschip te pletter kunnen slaan. Hun aankomst is dus heel kalm, terwijl ze zich tegelijkertijd aan de snelheid aanpassen. Starten ze van het moederschip, dan werkt er een antimagnetische kracht. De schotels landen op bepaalde plaatsen aan de romp van het moederschip, vanwaar de bemanning in het binnenste van het ruimteschip komt.

Vraag: Hoe groot moeten we ons vergelijkenderwijs de moederschepen voorstellen?

Argun: In ieder geval minder dan een kilometer. Moederschepen dragen gewoonlijk zes middelgrote vliegende schijven en in elk van deze kan men weer zes kleine bergen.

De vliegende schotels zullen hier op aarde landen. Ik bedoel een hele vloot. U zult de Ufonen in Uw eigen kring opnemen. Zij kennen U al, want zij worden voortdurend van Uw bezigheden op de hoogte gehouden. Wij kunnen U nu al zeggen, dat ze Uw vrienden zijn. Zij bemerken, dat U ze als vrienden aanvoelt, de ruimtemensen. Ze zullen U met raad en daad terzijde staan.

Vraag: Is de termijn naar een eerder tijdstip verlegd?

Argun: Neen, ze landen. Maar ze moeten zich acclimatiseren. Ongeveer 200 zijn nu geland.

Vraag: Is de schotel, die hier gisteren gezien werd, ook op de aarde geland?

Argun: Ja. Ze landen daar, waar niet zoveel mensen zijn. In Zweden zijn ze geland, op Spitsbergen, waar ze zich kunnen acclimatiseren, in het poolgebied, Groenland, Alaska, Siberië, China, Mongolië, Argentinië, Brazilië, Europa.

Contact met de Ufonen zult ge eerst later krijgen, maar U zult door ons geregeld berichten over hen ontvangen. Wanneer ze zich voor de algemene landing gereed maken — en dat zal een grote, krachtige demonstratie zijn, zodra het hun mogelijk is en ze daartoe opdracht van *God* krijgen — dan zullen ze ook boven deze stad verschijnen. Iedereen zal ze zien, maar vooral 's nachts.

De Ufonen hebben net als de mensen op de aarde een grote vijand. Deze vijand is een buurplaneet van hun eigen zonnestelsel. Op die planeet echter zijn bewegingen aan de gang, die een overval op de thuisplaneet van de Ufonen ten doel hebben. Maar vrees niet. Tegen de kracht van de Ufonen is geen aardse macht opgewassen. De bewoners van die vijandelijke planeet zijn anders van gestalte dan de mensen en de Ufonen. Dientengevolge hebben enige vliegende schotels, die op Mars gestationeerd waren voor hun landing op aarde, zich om deze reden ter versterking naar hun eigen planeet teruggespoed. Op dit moment had de *boze* gewacht. *God* zij dank zijn de mensen op de thuisplaneet van de Ufonen het met elkaar eens en hebben zij begrip voor het Goddelijke. Zij hebben een dubbele taak:

1. de mensheid voor een ramp te behoeden,
2. een oorlog met hun buurplaneet te verhinderen en de bewoners ervan het Licht van God te brengen.

Vraag: Hoe staat het nu met de waterstofbom van de Amerikanen, waarvan de explosie al zeven maal werd uitgesteld?

Argun: De Amerikanen hebben een heilige angst voor hun eigen macht en ze zijn bang in hun eigen vlees te snijden. Daarom treffen ze de grootste

voorzichtigheidsmaatregelen. Wij zijn al door zoveel radio-activiteit omgeven, dat de mens in groot gevaar verkeert. Als er ooit iemand in staat is deze radio-activiteit te isoleren, dan is het *God* met behulp van de Ufonen. Maar ze kunnen de radio-activiteit ook slechts onderscheppen met behulp van geweldige apparaturen. Degenen, die eraan meewerken, zetten hun leven op het spel. Misschien mogen ze zelfs nooit meer in verbinding treden met een ander ruimteschip, ik bedoel, in een ander ruimteschip overstappen, om van het betreden van een bewoonde planeet nog maar te zwijgen. Maar ze zijn bezig een andere oplossing te zoeken. Laten we hopen, dat deze oplossing een oplossing in de ware zin van het woord is.

Vraag: U kunt immers een boodschap sturen. Bij voorbeeld over „Neues Europa“, „Geistiges Reich“, enz.; die wordt dan door alle mensen gelezen; dan zoude U ons toch een boodschap kunnen geven.

Argun: Dergelijke boodschappen hebben de Amerikanen en de Russen al van de ruimtemensen gekregen. Maar wat helpt het? Menig regeringsambtenaar van deze grote staten, die meer van deze geheime dingen weet, voert een innerlijke strijd. Daarom durven ze niets in het openbaar te zeggen; want:

1. ze zijn beëdigd,
2. ze zijn bang hun betrekking te verliezen,
3. ze zijn bang, dat men hen niet zal geloven en dat ze zich belachelijk zullen maken.

Nu, beste vrienden, heb ik een heerlijke boodschap. Een boodschap van de Ufonen. E. M. (Elias). + *God is liefde, Amen.* E. M. + *God is liefde, Amen.* + Beste vrienden, ik schrijf voor een Ufoon; Uw Elias.

Vraag: Is hij aanwezig?

Ja, beste vrienden, weest gegroet. *God ten groot!* Ik ben gekomen om U te zeggen, dat we weten, dat U strijders bent voor het licht van de Heer! Elias is bij ons geweest en heeft ons op de hoogte gebracht. Daarom ben ik nu onder U, om U te begroeten. Ik mag me nog niet vertonen, want daarvoor is de tijd nog niet gekomen. Maar U zult mij spoedig zien. Ik kom als Uw vriend en helper. U hoeft niets te vrezen, wij zijn *Gods* kinderen en wij handelen alleen in opdracht van onze Meester. Wij zullen geen ruw geweld gebruiken. Wij zullen U beschermen en U helpen begrijpen. Wij komen om de mensheid te redden. Uw vriend *Ashtar-Sheran*, de Ufoon. Ik kom terug, wanneer U mij roept, maar alleen, als we onder ons zijn, en ik verzoek U ernstig, te zwijgen.

Leider: Alle boden, of ze uit het rijk van de geest of uit andere werelden

komen, altijd zijn ze welkom en onze vrienden zijn bereid Gods wil te volbrengen. Medewerkers in de organisatie van onze Schepper zijn bij ons allemaal welkom.

Elias: Beste vrienden, wij zullen altijd met U samenwerken, zichtbaar of onzichtbaar. Geest is geest. Uw vriend moet gaan. Tot weerziens en wel een weerzien met *God ten groot!* Uw vriend *Ashtar-Sheran*.

Er zijn grote moeilijkheden te overwinnen, eer ze zich geacclimatiseerd hebben. Ashtar-Sheran is diep geroerd, dat hij zich niet in U vergist heeft. Beste vrienden, Ashtar-Sheran zal dikwijls om U heen zijn — en als de tijd gekomen is, zal hij zich veronen. Hij zal U ook boodschappen brengen. Onze boodschappen in het begin waren een aanduiding en Uw werk en Uw houding bewijzen — nu de tijd gekomen is — dat ik U kan zeggen, dat de Ufonen zich in Uw midden ophouden.

God ten groot! Beste vrienden, Ashtar-Sheran was eerst van plan, U vandaag weer met zijn aanwezigheid te vereren, maar hij is helaas verhinderd. Hij heeft grote dingen te doen. Her gaat nu om de invasie, alles is in alarmtoestand. De Ufonen zullen spoedig aan de hele mensheid hun bestaan demonstratief bewijzen. Eens zullen de Ufonen door de hele mensheid worden gezien, maar Ashtar-Sheran zal alleen in deze ruimte te zien zijn.

Vraag: Van het Meteorologisch Instituut wordt altijd onder een bepaald telefoonnummer de radio-activiteit bekend gemaakt. Is die werkelijk zo veel gestegen?

Argun: De radio-activiteit is heel sterk, hoewel de geleerden de mensheid willen wijsmaken, dat er nauwelijks enige uitwerking waarneembaar is, omdat de radio-actieve wolken de wereldruimte ingeslingerd worden. Maar U weet, dat deze in de kosmos geslingerde wolken door de kracht van de zonnestrallen langzaam op de aarde gedrukt worden. De mensen hebben onder deze stralen te lijden, ze kunnen zich niet meer concentreren. U bemerkt het immers al, dat het nu en dan moeilijk wordt zich te concentreren.

God zet de mensen nu al voor de tweesprong. Hij neemt al sedert lang maatregelen voor de komende beslissing — en deze beslissing, die met een Armageddon gelijk staat, staat voor de deur. In het jaar 2000 leeft de mens tevreden, vrijer, godvruchtiger. Hij zal vooral proberen naastenliefde te tonen, omdat hij omstreeks die tijd weet, dat *God* leeft en dat zijn wetten, zijn ongeschreven wetten, van het grootste belang zijn en voor iedereen gelden. Ik heb U dit met grote sprongen gezegd. Ik kan U het tijdstip niet nauwkeurig noemen. Maar één ding kan ik U met grote zekerheid zeggen,

dat gij mensen op deze aarde het toch nog beleven zult. Velen zijn al 100 jaar oud geworden; waarom niet, beste vrienden? De mensheid verandert. De kinderen *Gods* zullen vrome woorden van vrome tongen vernemen.

Op het ogenblik worden hier zeer veel ufo's waargenomen. Is U daarbij niets opgevallen? — Geen woord ervan in de krant. Toch heeft het radarstation van het vliegveld Tempelhof nauwkeurige opgaven over de ufo's, maar ze moeten zwijgen. Precies zo is het in andere landen gesteld. Men is bang voor een regeringscrisis en voor paniek. Ik geloof, dat het voor vandaag genoeg is. En we willen U ook niet ongerust maken. Want we zijn niet van plan deze geslaagde avond in onze Vredeskring door opwindende mededelingen te verstoren.

God ten groot! Het is voor ons een grote vreugde, met U samen het Licht uit te dragen. Beste vrienden, Ashtar-Sheran zal vandaag weer met U spreken. Hij bevindt zich vandaag weer in de kring, die we samen hebben opgebouwd. Beste vrienden, vindt U het goed, dan zal Ashtar-Sheran nu door Elias een boodschap brengen. Argun. Ik meld me later weer. Tot dan! Argun.

Vraag: Wij zouden graag tevoren geweten hebben — om het beter te begrijpen — of Ashtar-Sheran tot de hemelse heirscharen of tot de wereldruimtepolitie behoort.

Argun: Tot de hemelse heirscharen, maar ook tot de politie van de wereldruimte.

God ten groot, beste vrienden. Elias. Uw vriend Ashtar zal nu door mij tot U spreken (de boodschap volgt nu door volledig automatisch schrijven).

Kring: Vóór alles willen we hem zeggen, dat hij hartelijk welkom is. Wij allen geven hem onze liefde en ons vertrouwen. Ook trouwens aan de andere Lichtboden.

Ashtar-Sheran: Een groet voor de Meester en een groet voor U, mijn vrienden, die ik heb lief gekregen. Wat de Meester wenst, wordt gedaan — en de Heer laat niets uit boosheid gebeuren, maar uit liefde, omdat zijn werk — en daarmee is de mens bedoeld — zich niet wil bekennen, dat hij een goddelijk werk is. De Heer heeft de mens geschapen als symbool, hij was schoon. Nu is het ogenblik gekomen, waarop *God* ziet, dat het symbool volkomen vernietigd zal worden, als Hij zijn hemelse heirscharen niet stuurt. Wij komen. Daarvan kunt U volmaakt zeker zijn. In Amerika wordt elke 20 minuten een schotel waargenomen, maar de pers zwijgt. Let 's avonds goed op de tekens aan de hemel. Dan zult ge wel een vliegende schijf kunnen waarnemen. Wij komen met hele eskaders, om aan de aarde geluk, vrede, vrijheid en vooral geloof aan de Meester te brengen. Beste vrienden, vergeet het niet, wij zijn en blijven altijd Uw vrienden, evenals gij ons als

vrienden beschouwt — en we zullen U altijd helpen. Uw vrienden, de Ufonen. Wij zijn vandaag hier in de kring met zes Ufonen, en U zult ons spoedig zien, heel spoedig. De *Heer* met zijn engelen moge U steeds beschutten, Amen. *Ashtar-Sheran*. Gelooft zij de dag, waarop de mens weet: *God leeft*.

Argun: Beste vrienden, Ashtar-Sheran kunnen we allen als een Lichtbode beschouwen. Hij houdt de kaars rechtop, zo rechtop, dat geen druppel was naar beneden gaat. Argun. Hij behoedt het licht met al zijn liefde en overgave.

Beste vrienden, hebt ge op het weer gelet? Is U daarbij niets opgevallen? Leider: Allang is ons iets opgevallen. Het is bijzonder ongedurig.

Argun: Ik kan U daarvan een goede verklaring geven. Door de twee ontploffingen van de waterstofbommen is het weer helemaal in de war geraakt. De mensen hebben last van de temperatuurveranderingen, die nu en dan een verschil van 15 graden C te zien geven. Het weer is onbetrouwbaar. Dat komt, omdat de radio-activiteit in omvang is toegenomen. Daarom, beste vrienden, wordt het de hoogste tijd, wanneer U nu oplet, dan zult U de grote, nu in de loop van de komende weken optredende natuurverschijnselen zien. Maar één ding kan ik U met honderd procent zekerheid zeggen — er komen nog heel zware onweders. Veel dingen zullen U telkens gezegd worden, en wel door de Ufonen en door ons, want U zult ze zien, U zult met hen spreken en met hen eten. Alles wordt voorbereid en er wordt gehandeld naar het goddelijk Plan. *God* zou de mensheid kunnen straffen, zoals in de tijd van de Zondvloed. Maar *God* wil de mens niet laten sterven; hij moet leven, maar in vrede, vrijheid, geloof, liefde en geluk. De *Heer* is sterker, U kunt U op hem en op zijn helpers verlaten. De vrede komt, heel spoedig, Amen.

Vraag: Als onze vriend, de bevelhebber van de ruimteschepen, Ashtar-Sheran, nog aanwezig is, zouden wij graag weten: Bestaat er verschil tussen de schotels van Venus en die van U?

Ashtar-Sheran: Ze zijn bijna precies gelijk. Er zijn verschillende modellen, zoals U ze ook bij de vlieguitgen hebt.

Lichtbode Argun: *God* ten groet! Beste vrienden, ik zou U vandaag graag verdere inlichtingen over de „vliegende schijven” geven. De tijd, die de mensheid dwingt, aan het bestaan van *God* te geloven en op *Hem* te vertrouwen, is nabij. De mensheid mag niet vernietigd worden, maar ze moet opbloeien als een pas begoten plant. Niet vernietiging, maar opbouw van de cultuur en van het geloof is onze taak, maar ook afbraak van de politiek en van de verwoesting brengende wapens. U kunt er zeker van zijn, dat

er nog een paar atoomfabrieken in de lucht vliegen, zonder dat de mensen de oorzaak te weten komen. Er kunnen ook wonderen geschieden, wanneer de mens het niet aandurft zijn vernietigingswapenen uit angst voor de vijand uit de productie te nemen. Hij beheerst de geniale krachten niet meer, die hij zelf opgeroepen heeft. Hij werd een robot. Onder alle mensen moet daarom een nieuw begrip ontwakken.

Vraag: Is de boodschap door middel van een medium, die Professor Einstein gebracht heeft, echt?

Argun: Ja, die is echt, de boodschap kwam door, onder bijzondere omstandigheden.

Vraag: Is de oortekst van Nostradamus geloofwaardig?

Argun: Die wordt door ons niet volledig gewaardeerd.

Vraag: Is het juist, dat de bewoners van andere werelden zich kunnen dematerialiseren, om ons te bereiken?

Argun: Ja, wis en drie.

Vraag: Komen wij met de Ufonen in aanraking?

Argun: Ieder mens zal de Ufonen nog zien.

Vraag: Hoe staat het met de voorspelling van de laatste volkerenslag „bij de berkeboom” in Westfalen?

Argun: De derde wereldoorlog zal niet plaats vinden. Wij wensen U de zegen van de *Heer*, Amen.

De macht der stralen

Vraag: Een deel van de geleerden beweert, dat de stralingen uit de afval, uit het proces van de atoomkrachtproductie voor de mensheid nog gevaarlijk worden. Kunnen deze straling gevende afvallen geneutraliseerd worden, zodat ze voor de mensen niet meer gevaarlijk zijn?

Lichtbode Marcella: Argun heeft U al gezegd, dat alleen de ruimtemensen met behulp van de modernste apparatuur in staat zijn de radioactieve stoffen te onderscheppen en te *veranderen*.

Vraag: Het betreft de atoomreactors en de atoomfabrieken, zoals die nu overal worden gebouwd. De mensen hebben er angst voor, omdat ze menen, dat de stralen nimmer kunnen worden geneutraliseerd.

Marcella: Kunnen ze ook nooit.

Vraag: In Amerika wordt zó vaak van Röntgenonderzoek gebruik gemaakt, dat de geleerden ervoor waarschuwen, omdat de mensen daarvan schade kunnen ondervinden, die gelijkij op die ten gevolge van radio-activiteit.

Marcella: Dat klopt. De Ufonen bezitten apparaturen, die de mensen kunnen doorlichten, Röntgenstralen dus. Maar met deze apparaturen kan men nog meer doen. Wanneer de stralen geconcentreerd worden gebruikt, kunnen ze de materie astraliseren (onzichtbaar maken).

Vraag: Kan dat onbeperkt gedaan worden, of zijn er grenzen gesteld, om de mensen niet te schaden?

Marcella: Deze stralen bestaan natuurlijk niet alleen uit Röntgenstralen, maar ze bevatten ook andere stralen, zoals de U bekende Gammastralen. De Ufonen kennen op hun planeten ook heel andere blenden, die heel andere stralen uitzenden, dan die welke de mensen op aarde kennen. Deze stralen kunnen, in de hoogste vorm geconcentreerd, de stof in het Niets oplossen, zodat een lichaam voor eeuwig vergaan is. Maar er is niets, dat de ziel kan vernietigen. De ziel heeft iets van de Geest *Gods*, al is ze nog zo slecht. Wanneer men de ziel volledig zou kunnen vernietigen, dan zou men dat ook weldra met *God* kunnen doen, maar dat kan geen mens. *God* is onaantastbaar, almachtig, goed en alomtegenwoordig.

Vraag: Is rood licht geschikt bij allerlei soorten ontsteking en bij verkoudheid?

Marcella: Rood licht bevat ultraviolette stralen en die werken genezend op de stoffelijkheid. Is de geest, of laten we liever zeggen, de ziel ziek, dan is het beste zachtgroen of blauw, blauw in alle tinten. Maar de schakeringen in blauw zijn voor iedereen verschillend van werking. Door dit licht moet men zich een kwartier laten bestralen, helemaal in rust, zonder zich te bewegen.

Argun: Wij allen, die de wereldvrede en vooral het geloof in God voor alle mensen op aarde wensen, wij allen bidden erom, dat niets de Ufonen moge tegenhouden om de mensheid als vriend en helper in de hoogste nood de vrede te brengen. Ashtar-Sheran kan vandaag helaas niet komen, en helaas in de eerste tijd helemaal niet, want hij is dringend, uiterst dringend nodig op zijn post. Ruimteschepen van de buurtplaneet van de thuis-ster bedreigen de Ufonen. U weet, dat ze met de Ufonen in strijd gewikkeld zijn, maar U weet ook, dat andere kringen op dezelfde vijandelijke planeet de vrede willen en tegen het boze in opstand zijn. Laat ons hopen, dat de opstand tot de overwinning voert, zodat er geen vertraging in de invasie van de Ufonen optreedt. Ik leg de nadruk op het woord vertraging, want landen zullen ze in elk geval. Dat is absoluut zeker. De bewoners van de andere planeet zijn niet direct monsters, maar in de schemering zien ze er door hun sterke uitsraling een beetje spookachtig uit. De mens is aan zo'n aanblik niet gewend, maar bij nauwkeurige waarneming zal hij vaststellen,

dat ze iets van de menselijke vorm afwijken, maar niet bepaald lelijk zijn.

Vraag: Zijn er van die planeet met die wezens werkelijk hier ruimteschepen of vliegende schotels geweest?

Argun: Ja, hoe klein de aarde in het heelal ook is, toch hebben de andere bewoners van het universum er de grootste belangstelling voor, want de mens is een interessant studie-object voor verder ontwikkelde wezens, omdat de strijd tussen goed en kwaad hier het duidelijkste te zien is.

Vraag: Argun, beste leraar uit een andere wereld, de geleerden en vooral atoomgeleerden en natuurkundigen zijn in Zwitserland bijeengevoerd en zijn tot de slorsom gekomen, dat de relativiteitstheorie van Einstein nu geheel en al weerlegt is. Klopt dat?

Argun: Ja. De mensheid hoopt, dat het geofysische jaar speciale begrippen en ophelderingen zal verschaffen, maar de verkregen begrippen zou ze verkeerd uitleggen. *Verkeerd uitleggen*, dat is een kwaad, waaraan de wereld in niet geringe mate mank gaat. Maar dat is ook geen wonder. Als de geleerden meer van de occulte dingen afwisten, dan zouden ze zulke fouten niet licht begaan. Dat is voor allen heel belangrijk.

Argun: De Ufonen hebben besloten Uw aarde te helpen — en ze zullen dat doen. U maakt U ongerust over het tijdstip. Dat ligt naderbij dan U denkt. Er zijn al veel Ufonen op deze wereld en er komen nog vele meer, maar omdat ze intelligenter dan de mensen zijn, overleggen ze precies wat ze doen. Ze hebben alles tot in kleinigheden voorbereid, ze hebben Uw planeet hoogst nauwkeurig bestudeerd en zich met de mentaliteit van de mensen vertrouwd gemaakt; ze hebben de ziekten, van de organen zowel als van de ziel, bestudeerd en dat alles hebben ze gedaan om hun hulp vruchtdragend te maken en succes te hebben, niet voor de Ufonen. *Nee*, succes voor U, voor de hele mensheid, Vrede op aarde en voor de mensen en welbehagen.

De mens maakt een grote fout, namelijk, dat hij alles van zijn eigen standpunt bekijkt en zich inbeeldt, dat de anderen net zo denken als hij. De Ufonen hebben een heel andere denkwijze als U, maar die brengt dan ook veel effectiever de vrede. Hoe meer de mens zich met de grofstoffelijke materie vertrouwd maakt en hoe meer hij zich technisch ontwikkelt, des te meer gaat hij daarbij voortdurend achteruit, omdat hij — in tegenstelling tot de Ufonen — zich van *God* vervreemdt.

Denkt niet, dat de Ufonen van het begin af aan goed waren en geen geweld hebben gekend, dat ze ten kwade aanwendden. Ze hebben, precies zoals op de aarde een Verlosser nodig gehad. Deze Verlosser is weliswaar niet aan het kruis gestorven, maar ook hij leed onder verdriet, dat hem

werd aangedaan; maar na zijn dood geloofde het volk vlugger aan hem en aan *God*, dan op de aarde. Daarna heeft het niet lang geduurd, of ieder erkende hem als *Gods* zoon. Dat was naar aardse berekening verscheiden duizenden jaren geleden. Maar eens zult ge weten: hij die zich voor de Ufonen offerde, was niet Christus, maar ook een zoon van *God*; want Hij heeft meer zonen, die als Verlossers optreden.

Hoe meer de Ufonen technisch vooruitgang boeken, des te meer erkennen ze *Gods* grootheid; ze bewonderen niet hun geest (verstand), die technische wonderen doet, maar ze bewonderen de grootheid en de geest van *God*, die hen tot dit geweldige succes inspireert. Daar ze echter weten, dat *God* hen inspireert en *Hij* liefde is, kunnen ze onmogelijk slecht handelen.

Vraag: Het zou ons interesseren te weten, of de proeven met atoom-bommen op dezelfde voet als totnogtoe worden voortgezet.

Argun: Mijn beste vrienden, ik moet U helaas een negatief antwoord geven. De wetenschap wil daar nu eenmaal geen afstand van doen. Zij streeft ernaar een handje te helpen aan de ondergang van de wereld. De oorspronkelijke kracht is altijd aanwezig geweest.

Tegenwerping: De kernsplitsing, die tegenwoordig bedreven wordt, is niet nieuw.

Argun: Ze is er altijd geweest en was volkomen voldoende voor de behoeften. Ze gaf vuur, hitte, water, vorst en de vier jaargetijden. Maar tegenwoordig wordt niet de atoomsplitsing onderzocht, maar de atoomvernieling, die tot vernieling van alle levende wezens en van alle materie leidt.

Vraag: Is er op aarde al eens zo'n toestand geweest?

Argun: *Nee!* Het heelal heeft vele planeten, die op de aarde lijken, maar *met haar plan tot vernietiging is de aarde enig in haar soort.*

Vraag: Is het Armageddon, zoals de profetie in de bijbel luidt, begonnen, of in hoever is dat aan de gang? (Ezechiël 38, vert.).

Argun: Die loopt al ten einde.

Vraag: Is het juist, dat negatief gerichte wezens onze aarde bezetten willen?

Argun: *Nee.* Niet de aarde is het laagste centrum, maar Alpha-Centauri. Begrijp ge nu, waarom er vertraging is ontstaan? Het is veelal niet zo eenvoudig, als het er uitziet. Maar ondanks alles, mijn vrienden, het goede blijft altijd overwinnaar. Nooit versagen. Na regen komt zonneschijn. Er zal nog zoveel zonneschijn in Uw leven komen; meer dan u wel denkt!! Maar onze kleine vingerwijzing is nodig om niet op een dwaalweg te raken; integendeel, het aardse leven moet U ook met luister tegemoet komen. Het moet U naar ziel en lichaam gelukkig maken.

Vraag: Er zijn mensen, die menen, dat de mensheid dan pas aan het spiritualisme geloven kan, wanneer ze van het spiritisme de praktische bewijzen heeft.

Argun: Nee, of de ziel voegt zich naar hetgeen haar geboden wordt door de goddelijke verschijnselen en boodschappen, of ze laat zich in geen enkel opzicht de weg naar de hemelse Vader wijzen. In het spiritisme is het lage ingeworteld. Het is een strijd. „Wehe, wenn sie losgelassen.“ (Wee U, als ge de opgeroepen krachten macht geeft).

Vraag: Is er al antwoord op gekomen, of de vele rampen te maken hebben met de Ufonen of met het ingrijpen door *God*?

Argun: De bij de mijnramp in België omgekomen mijnwerkers zijn al uit hun diepe slaap ontwaakt. Het waren allen Christenen. Zij droegen het kruis van de *Heer* op hun borst. *Zij geloofden aan Hem. Ze zijn geroepen, omdat hun hulp nodig was.*

U zult in de komende tijden nog vaak van zware rampen horen. Een waarschuwing aan de wereld, aan het wereldgeweten!!

Tegenwerping: Nu, daar trekken ze zich niets van aan. De goeden mis-schieten, maar niet de boosdoeners.

Argun: O, toch wel. Ze hebben het al gemerkt. Ze zoeken allemaal zelf al beschutting tegen het ongewisse.

Vraag: Wie zijn bedoeld met „allemaal“?

Argun: Alle negatieve krachten van het heelal. Er is al een harde strijd gaande — in het Interplanetarium.

En Zijn Rijk werd verduisterd

Openb. 16: 10

Ikarus (een engel van de Heer): *God ten groet!* Geloofd zij Jezus Christus — Amen. Ik zal vandaag met U schrijven gedurende tien minuten en de volgende keer een half uur.

De planeet Mars is nu zo dicht mogelijk bij de aarde en vele, vele vliegende schotels bevinden zich nu op de maan, gereed, om op een teken terstond in te grijpen. Ontvangen ze het teken, dan is er maar één week nodig en dan hebben ze de belangrijkste punten op de aarde bezet. Ze kunnen het op aarde *nacht* laten worden, zo lang ze willen, zonder dat de aarde daarbij zou afkoelen. Neen, de zon behoudt daarbij dezelfde kracht, alleen het licht van de zon blijft weg. De mens zal zich met kunstlicht moeten behelpen. Zij zenden met ingewikkelde apparaten stralen uit, die de hemel voor ons verduisteren, maar die niet de ultraviolette stralen tegenhouden. Dit geschiedt alleen met het licht van de sterren, want het is de speciale af- en uitstraling van de sterren, die hun deze manoeuvre veroorzaakt; daarbij komt nog de geweldige afstand van de aarde tot de maan, de zon en de sterren. Bij geringe afstand blijft de isolerende werking uit, dus kunstlicht laat zich niet absorberen.

De dag X is nabij, *God ten groet!* Ikarus.

Vraag: Werken de ruimtemensen met atoomsplitsing of alleen met stralingskrachten?

Argun: Ze werken met atoom- en andere krachten; het atoom echter is voor hen ouderwets geworden. Ze hebben nog toestellen in gebruik, die met atoomkracht aangedreven worden. Deze machines bergen voor hen ook geen gevaar meer in zich, omdat ze deze materie tot in de kleinste onderdelen beheersen. De mens op aarde, die deze krachten hanteert, is in hun ogen een klein kind, dat met vuur speelt. U kent wel Goethe's „Zauberlehrling“ (Toverleerling): „O wee, de geesten die ik riep, kan ik niet meer bedwingen!“ Maar *God*, die als een vader over het kind waakt, zal hem dat gevaarlijke speelgoed uit de hand nemen en het straffen, maar heel zachtmoedig. En dan zal Hij het iets te spelen geven, waarmee het geen kwaad kan en waar het bovendien nog van leert.

Asthar-Sheran schrijft mediaal

+ *God ten groet!* + Beste vrienden, ik ben blij, dat ik vandaag door de genade van de *Almachtige* bij U mag komen. Ik heb van de Heer een grote taak gekregen en met de hulp van de kracht van de Hemelse Vader zal ik die taak vermogen te vervullen. Hij ligt niet ver meer af, de dag X. De tijd komt nader. Velen drijven al de spot met U, omdat U zich niet van Uw weg laat afbrengen. U gelooft aan ons bestaan, mijn beste vrienden, U gelooft en daarom weet ge, waarom wij komen en wie ons naar Uw aarde stuurt. Mijn beste vrienden, de grote actie van de Ufonen is al begonnen. Zij hebben de maan al volledig en helemaal bezet. De maan is ons tussenstation. Mijn beste vrienden, wij komen, om U mee te delen, dat de mensen door hun eigen egoïsme stukgeknaagd worden, dat ze vanwege hun eigen Ik een grote crisis door te maken hebben. Zij zullen ervan moeten worden overtuigd en zij zullen het moeten geloven, of ze willen of niet, dat de berichten en de artikelen over ons geen hersenschimmen van fantasten zijn, neen, ze zullen op hun knieën vallen en de hemelse *Vader* om genade smeken — ja, ze zullen bevreesd zijn, maar alleen om hun eigen Ik, maar voor U zullen de deuren zich openen en U wordt de gelegenheid geboden in het paleis van de Heer, onze *Vader*, een blik te slaan. Een ogenblik pauze, alstublieft.

Mijn beste vrienden, als er iets is, dat U bedrukt en als ge een wens op het hart hebt, behoeft ge maar een gebed te zeggen uit de diepte van Uw hart. Het wordt ook door mij vernomen, want de Lichtboden geven het aan mij door.

Vraag: Is Uw planeet groter dan onze aarde en hoeveel?

Ashtar-Sheran: Neen, hij lijkt in zijn vorm en samenstelling op de aarde. Maar er is een verschil, bij ons valt de nadruk op het geloof aan de Heer en dat treedt niet naar de achtergrond. Bij ons heerst harmonie en liefde, geen nijd, geen afgunst, wij hebben elkander allemaal lief, bij ons is geen waterstofbom en geen moedwillige vernieling. Het is er allemaal zo vredig, men zou werkelijk mogen zeggen, het is het Paradijs.

(Een deelnemer vraagt zachtjes, of Sheran dit persoonlijk schrijft of door een andere Lichtbode.)

Neen, ik schrijf zelf, het hoort bij mijn scholing. — Wij zouden het werkelijke Paradijs zijn, als onze buurplaneet niet door Lucifer was opgeëist. Zij proberen ons te vernietigen, maar, beste vrienden, de Heer zal nooit de overwonnenen zijn. *Hij* + betekent drie-eenheid. Hij betekent: liefde, geluk en harmonie. *Hij* zij geloofd, Heerlijkheid! Amen! — Ashtar Sheran.

Een deelnemer zou graag een woord in het Ufonenschrift zien.
 Ashtar-Sheran: Ja, graag. (Tekening.)
 Vraag: Wij vermoeden, dat het een heel bericht is.
 Ashtar-Sheran: Ja, iedere boog is een woord. Het beduidt: „Liefde voor de Heer en vertrouwd op Hem. Hij zal U nooit in de steek laten, Amen.”
 Vraag: Er bestaat een brochure, die we met grote belangstelling gelezen hebben; daarin moeten Uw boodschappen staan?
 Ashtar-Sheran: Maar niet allemaal, opgelet! (Attention).
 Vraag: Wij hebben vooral belangstelling voor de opvoeding op Uw planeet.
 Ashtar-Sheran: U hadt nog een vraag, mijn vriend. Bij ons zijn er geen verschillende rassen, God heeft ons allen eender geschapen.
 Vraag: Daar komt de vraag bij mij naar voren: de verhouding tussen de geslachten. Als de mensen er allemaal hetzelfde uitzien, dan ontbreekt toch de aantrekking van de rasverschillen.
 Ashtar-Sheran: Wij leven in een andere wereld. Wij leven voor God. U leeft voor Uzelf. Beste vrienden, ik word geroepen, 6 oktober, 19 uur — God ten groet! — Amen! + Ashtar-Sheran. Neemt U mij niet kwalijk, maar ik kan niet blijven.
 Argun: *Beste vrienden, Ashtar-Sheran is werkelijk in ons midden. Hij werd goed geschoold en met alles vertrouwd gemaakt. Dat duurde vele, vele jaren, maar hij was een leergierige leerling.*
 Uw medialiteit was van het begin af aanwezig. Dat was om zo te zeggen het peetgeschenk. Maar wee U, als U een andere instelling hadt gehad. Dan zou de goddelijke gave een vloek geworden kunnen zijn.

Nieuwsgierigheid en verstand

Vraag: Altijd wat de mens niet heeft, dat wil hij hebben, altijd nieuwsgierigheid. Misschien is het atoomonderzoek ook op nieuwsgierigheid terug te brengen; door het experimenteren is men te ver gegaan in zijn nieuwsgierigheid en is zonde gaan bedrijven. Zoudt U ons iets willen zeggen over de nieuwsgierigheid onder de mensen?

Argun: De nieuwsgierigheid is aan de mens gegeven door God. De nieuwsgierigheid en het verstand. De nieuwsgierigheid dient om rusteloos te zijn, om met belangstelling en ijver onafgebroken voorwaarts te streven. De ene poging na de andere aan te wenden, om de planeet tot een culturele, technische planeet te maken, tot zegen voor de hele mensheid. Het verstand moest hem daarbij tot steun zijn en hem waarschuwen, wanneer

hij in zijn nieuwsgierigheid op het punt staat te ver te gaan, maar het arme verstand laat zich door de nieuwsgierigheid beheersen en laat de mens daardoor onvoorzichtig en lichtzinnig worden. In deze toestand is het voor de boze gemakkelijk, zich van deze persoon meester te maken of hem te verblinden.



Mediaal portret van de lichtbode ARGUN
 toegevoegd geestelijk leeraar van de
 MEDIALE VREDESKRING.

Het onwaarschijnlijke wordt een feit

Opmerkingen van de uitgever

Alle berichten zijn of door het medium Monika-Manuela (20 jaar) of door het medium Uwe Speer (22 jaar) volledig automatisch opgeschreven. Zodra de vraag gesteld is, treedt er geen enkele pauze op, ook niet de geringste. De antwoorden volgen ogenblikkelijk en in een ongelooflijk snel tempo. Een gewoon sterfelijk mens is niet in staat zo snel te schrijven. De berichten kwamen altijd in de omlijsting van een wijdingsuur met muziek en kaarslicht. Ver over de 100 personen hebben afwisselend deze berichtgeving bijgewoond.

Er zijn, ook onder wetenschappelijke deskundigen, twijfelmoedigen, die voor dergelijke bovenzinnelijke (occulte) verbindingen en contacten een andere verklaring uitvinden. Zulke verklaringen zijn veel moeilijker te begrijpen dan het normale feit, dat wij omgeven zijn door een — voor ons niet altijd waarneembare — wereld van intelligentie, die met ons verbinding zoekt met behulp van een medium. Men moet bedenken, dat het Christelijke spiritualisme in Engeland, Canada, U.S.A., Brazilië, Israël en andere landen op grote gemeenten kan bogen en dat daar duizenden spiritualistische kerken zijn, die door geschikte en goed geschoolde mediums geestelijk worden gediend.



MONIKA-MANUELA, het schrijfmedium van de Mediale Vredeskring. Haar medialiteit is bijzonder sterk. Bijna alle belangrijke boodschappen zijn door haar doorgegeven. Er is geen enkel gebied in de wetenschap, waarbij dit medium niet terstond een hoger werktuig wordt en het bijbehorend antwoord opschrijft.

De hier gegeven berichten zijn slechts gedeelten uit de gestenografeerde verslagen, voorzover ze betrekking hebben op het ufo-probleem.

De mediums zijn niet in een trance-toestand en zijn niet gehypnotiseerd. Zij hebben alleen hun eigen wil passief gemaakt; zij nemen volkomen niet deel aan wat er met hun hand gebeurt. In geen enkel geval richten zij hun belangstelling op het ontstaan van de inhoud van hetgeen mediaal wordt doorgegeven. Hun onderbewustzijn wordt door het onderwerp niet beïnvloed, zij onthouden zich ervan tegenover de problemen een mening te hebben. Deze jonge mensen zijn open en opgewekt, ze leven in de normale maatschappij, hebben een beroep en verdienen daarin normaal salaris; daarom kan niemand blijven vasthouden aan de bewering, dat het gestelijk gestoorde mensen zijn. Men bedenke, wat de Amerikaanse spiritualist Andrew Jackson Davis, 1884, op dit gebied gepresteerd heeft. Hun mediale berichten komen zo nauwkeurig en zonder tussenruimten, dat ze zelf niet het geringste vermoeden van de inhoud van hun berichten hebben. Op grond hiervan duidt men deze soort mediumschap aan als „volledig automatisch”. Het schrift is niet intuïtief of telepathisch. Alle woorden zijn aan elkaar geschreven. Het potlood wordt niet van het papier genomen en aan het eind van iedere regel glijdt het over het papier terug. Dit gebeurt ook bij de tekeningen, die alle uit één niet-onderbroken lijn bestaan, behalve dan, wanneer de punt van het potlood breekt. De uitgever heeft reeds enige jaren geleden de directeur van het Instituut voor grensgebieden van de psychologie en de psychohygiëne aan de universiteit van Freiburg, professor Dr. Hans Bender, op deze ongewone medialiteit gewezen.

De Ufones bewijzen door hun — zichtbare en onzichtbare — tegenwoordigheid, dat er op tal van planeten, tot in de verste uithoeken van het heelal, intelligent leven bestaat, dat op ons bestaat gelijk. Op menige planeet zijn deze mensen fijnstoffelijker (in hoger trilling, vert.) en tengevolge daarvan zijn ze op deze aarde met onze aardse zintuigen moeilijk waarneembaar. Ashtar-Sheran en zijn helpers, de Ufones, moeten zich daarom aan onze omstandigheden aanpassen, vooral met betrekking tot de zwaartekracht en de waarneming. Voor alle mensen in het heelal gaat het bewuste leven na een stoffelijke „dood” (verandering van toestand) in een andere toestand verder.

Het voortdurend toenemende optreden van de ufo's en de Ufones voor onze zintuiglijke waarneming dient ons als een ernstige vermaning, dat we onze twijfel aan God en aan het voortbestaan van de ziel onvoorwaardelijk en uiteindelijk aan de kant moeten zetten, aangezien een wereldvrede en een gelukkig bestaan op deze aarde anders niet mogelijk is en op geen enkele manier mogelijk zijn kan. Tot op dit ogenblik zijn er ver over de 40.000

ufo-waarnemingen over de hele wereld geregistreerd. Dit betreft uitsluitend de stoffelijke verschijning. Gedomaterialiseerde vluchten binnen het bereik van de aarde zijn daar niet onder begrepen; dat kan ver over de 100.000 belopen.

De toekomst wordt heden

Ashtar-Sheran: + God ten groet! Moge de hemelse *Vader* de vrede en de verlossing over de mensheid van uw wereld brengen. Mijn beste vrienden, ik voel mij gelukkig, vandaag weer bij u te kunnen vertoeven. Al is het ook niet lang, toch is het mij vergund enkele minuten met u te spreken. Wij weten maar al te goed, hoe de mensheid aan ons bestaat twijfelt, maar wees daarover niet verdrietig; het duurt niet lang, werkelijk niet lang meer, of aan allen zullen de ogen geopend worden. Het begint al langzaam. Bereid u erop voor, dat het grote wonder op een goede dag helemaal onverwachts geschied zal. De hemel zal dan door vele, vele lichten verlicht zijn. Onze ufo's zullen als honderden lampen aan de hemel te zien zijn. Vrienden, het zal voor de wereld een nieuwe periode in de wereldgeschiedenis zijn.

Nu nog iets anders, beste vrienden. De radio-activiteit is sedert kort dermate gestegen, dat er nauwelijks iemand van de negatieve werking verschoond blijft. Dat is op het ogenblik alles wat ik zeggen wilde. De radio-activiteit is met 100% toegenomen, dat is hoogst bedenkelijk! De tijd om op te breken komt voor ons steeds nader. De radio-activiteit heeft zich in de atmosfeer verdubbeld.

Vraag: Beste vriend en helper, stijgt de radio-activiteit ook verder, wanneer de explosies niet meer geschieden?

Ashtar-Sheran: Het is bij wijze van spreken een hoogspanning. Worden de proeven met atoom en waterstof gestaakt, dan kunt u ervan op aan, dat we alles zullen doen, om u weer aan het minimum te helpen, want dan weten we ook, dat ons offer zin zou hebben, maar nu? —

Opmerking: Eisenhower heeft gezegd, dat hij niet met de proeven op-houdt, als de Russen er niet mee uitscheiden.

Ashtar-Sheran: De toekomst beslist. En de toekomst betekent: *God*. Maak u niet zenuwachtig en ziek. De toekomst zal licht brengen. De toekomst staat voor de deur!

Opmerking: Waarde Sheran, wij danken u van harte, dat u zoveel vertrouwen in ons stelt, dat u zelf naar ons toe komt en ons van de stand van zaken op de hoogte brengt.

Ashtar-Sheran: Beste vrienden, ik ben gelukkig, omdat u begrip voor mij toont. Ik kan met u praten en op een goede dag komt het zo ver — daar kunt u op rekenen — dat wij van aangezicht tot aangezicht tegenover elkaar staan en elkaar op deze aarde de hand schudden, niet aan „gene“ zijde.

Een interview met Tai-Shiin

een officier van de ufo-vloot, assistent van Ashtar-Sheran

Ik begroet u in de naam van *God*, de Schepper van het heelal.

Wij begroeten u ook en wij verheugen ons, dat u in onze vredeskring binnen komt. Wij weten, dat er vele van zulke helpers met het verlossingswerk van de mensheid bezig zijn.

Tai-Shiin: Ik heb gelegenheid enige tijd te besteden om met u te schrijven. Ik veroorloof me naar uw vragen te luisteren en dan zal ik daar de passende antwoorden op geven. Stelt alstublieft vertrouwen in mij.

(Wij vernamen later, dat Sheran de aanduiding is voor de opperbevelhebber van de vloot van ruimteschepen. Het woord Shiin is ook een titel en betekent assistent van een bevelhebber. De uitgever.)

Vraag: In een aflevering van „Der Weltraumbote“ staat een fotografische opname van een boot. Op het negatief moet zich een ufo bevinden, zonder dat die bij de opname gezien is. Kan dat?

Tai-Shiin: Waarom niet? Zo iets komt vaker voor. Het ufo was voor menselijke ogen niet zichtbaar, maar wel voor de camera, die zich niet laat bedotten en voor de hoogst gevoelige film. De stof van de fotografische emulsie reageert soms op stralen, net als op licht. Dit licht, waarop de fotografische laag reageert, is echter geen licht voor het menselijk oog.

Vraag: Bent u bekend met de krachtsontwikkeling door implosie, die door een Oostenrijker is uitgevonden en die door hem in tegenstelling tot de explosie voordeliger in het gebruik werd genoemd?

Tai-Shiin: Implosies kennen we ook, maar het is niet de beste weg.

Vraag: Beste vriend, hoe kunnen we u het beste helpen?

Tai-Shiin: We kunnen u op het ogenblik nog niet zeggen, hoe u ons het beste helpen kunt. Het zal ook nauwelijks nodig zijn, dat u ons helpt. Behalve dan, dat ge andere mensen tot rust maant en zelf niet aan paniekstemming meedoet, want een paniek zal wel onvermijdelijk zijn, omdat uw regeringen ons aan de mensheid der aarde zo „verstandig“ verzwijgen.

De mededelingen, die u zojuist doorgegeven zijn, zijn voor de openbaarheid bestemd, als u wilt.

Wij maken soms grappen over uw vrouwen, d.w.z. zoals ze met kosme-

tiek omspringen. Wij kennen heel andere middelen. Wij kunnen niet meer begrijpen, waarom u u schminkt, uw huid dichtplakt en daardoor schade aan uw gezondheid doet. De vrouwen van onze wereld bevochtigen hun huid met een zeer fijne, welriekende vloeistof; daarna elektriseren ze hun huid en bestralen die met Zosh-stralen, die bijzonder intensief werken, zonder het weefsel te schaden. Op die manier verdwijnen alle rimpels. Maar ook de mannenwereld versmaadt deze behandeling niet, maar zij overdrijven het niet als de vrouwen, want wij mannen staan op het standpunt: het behoort tot de waardigheid van de man, dat de sporen van zijn geeselijke arbeid op zijn gezicht te zien zijn. Als u onze planeet eens een dag zoudt bezoeken, zoudt u ons voor ijdele mensen houden, maar zeg nu zelf: is het afkeurenswaardig reinheid en hygiëne te betrachten en zijn lichaam — dat er overigens op onze wereld helemaal niet onnooglijk uitziet — goed te verzorgen? Wij zeggen: „Nee.”

Vraag: Worden onze vrouwen, wanneer alles hier veranderd is, ook daarvan op de hoogte gebracht, misschien door uw vrouwen?

Tai-Shiin: Ja.

Tai-Shiin: Onze gebouwen en onze wooncultuur zijn heel praktisch en gunstig voor de gezondheid; daarenboven mooi. Veel kunstenaars hebben



VUTSIA-SHEA, een Ufone van het ruimtestation SHARE. De mensen van de ruimtestations of de ruimteschepen dragen allen een hoogsluitende kleding. Mediaal portret. Deze tekening is bijzonder zorgvuldig gemaakt. Het tekenen duurde omstreeks 30 minuten.

bij de bouw van een huis gelegenheid hun kunnen te bewijzen. Maar onze rijkdom komt niet, zoals op de aarde, van het zweet en het bloed der armen. Nee, onze rijkdom komt voort uit een gezonde huishouding en uit de vrijwillige vlijt van de mensen op onze prachtige planeet. God zij gedankt, dat Hij ons zo heeft beloofd.

Vraag: Welke planeet is dat, als ik vragen mag?

Tai-Shiin: Een planeet van het aangrenzende zonnestelsel. Opelet! Uw sterrekundigen hebben waargenomen, dat de planeet Mars, in tegenstelling tot het jaar 1924, op het ogenblik, ondanks zijn zeer korte afstand tot de aarde, heel slecht te zien is. Ze stellen vast, dat Mars in een zeer dichte nevel gehuld is, die het waarnemen van de Mars-oppervlakte verhindert. Ze leggen dit verschijnsel op de juiste manier uit en zeggen dat dit geschiedt door een plotselinge verwarming van de zuidpool, tengevolge waarvan het ijs verdampt en in nevel overgaat. Zij kunnen zich niet begrijpen, hoe dit binnen twee dagen zo gebeuren kon. De pool is, volgens hun nauwkeurige waarnemingen, in deze korte tijd tot een kleine plek ingekrompen. Welnu, wij hebben ons op deze planeet gevestigd en wensen niet al te nauwkeurig bekeken te worden; daarom hebben wij het ijs met speciale apparaturen laten smelten, om de astronomen op die manier het zicht te belemmeren.



Woonhuis op een andere planeet. De ufo's vliegen door de dakopening van het ronde gebouw in en uit. Binnen in het huis schuiven ze zijwaarts in een garage. Aan de voorgevel van het huis bevindt zich een herkenningsteken, dat van het ufo uit kan worden waargenomen, omdat het gezichtsveld schuin naar beneden valt.

Tai-Shiin: Nu, mijn beste vrienden, als we landen, is het nog niet gezegd, dat u onze gestalten te zien krijgt, die overigens niet veel van die van de mensen op aarde verschillen. Waarschijnlijk zult U ook andere gestalten zien, bewoners van andere planeten, die ook in ufo's vliegen, sterremensen, die hetzelfde doel hebben als wij. Ze behoren geestelijk tot ons.

Opmerking: Wij zien toch, dat we door verscheiden planeten onder de loupe genomen worden. Het hele heelal komt dichterbij ons.

Tai-Shiin: Ons zonnestelsel bevat meer planeten dan het uwe en die zijn bijna allemaal bewoond, maar de levensvoorwaarden verschillen.

De mensheid zal met beide benen op de aarde staan

Een boodschap van Ashtar-Sheran

Beste vrienden, het stemt mij tot grote dankbaarheid, dat John Sheridan zo goed was mij te rekenen. Nu kunt u zich mij beter voorstellen. Ik verheug me alijd op iedere minuut, die ik met u samen kan zijn, want uw eigen overtuiging sterkt mijn geloof en mijn kracht; en ook mijn geloof, dat de mensheid op aarde nog niet zo slecht is, alleen maar onwetend. Daarom zal het ons, beste vrienden, met uw hulp best lukken de mensheid in te lichten; het uur nadert — en dat weten we nu al heel zeker — dat de mensheid weer met beide benen op de aarde zal staan en de naam van de heilige *Vader* zal loven. De vonk van het geloof is niet helemaal gedoofd; er is alleen hour nodig om het kleine vlammetje weer tot een groot vuur aan te wakkeren. Draagt het geloof dan ver, ver over de grenzen uit. De zegen van de heilige *Vader* rust op uw arbeid. De *Heer* heeft die gezegend en wanneer u het zaad goed gezaaid hebt, zult u weldra zien, dat het wortel geschoten heeft en begint te bloeien. Na de bloei komt ook de oogst en u kunt mij gerust geloven, beste vrienden, na de bloei zult u kunnen oogsten, de vruchten oogsten van wat u gezaaid hebt, de vruchten van het geloof.

Wij zijn aanwezig om te zien wat u doet, want er mag niet nog eens een zwarte hand komen beunhazen en kapot maken, wat met onze onbegrensde liefde en met veel moeite is opgebouwd. Neen, dit werk moet behouden blijven en van geslacht tot geslacht moet het geloof aan de heilige *Vader* zonder ritueel onderwezen worden. Ja, beste vrienden, we komen u als vrienden helpen, wij zullen ons werk tonen en we zullen het kruis van ons geloof aan de hemelse *Vader* van het heelal op de borst dragen, want wij zijn Zijn dienaren. Tal van mensen bespotten ons, maar alwie de *Vader* lief-

heeft, moet dat kunnen verdragen en daarom vraag ik u moed te houden. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het gaat gepaard met zo onzegbaar veel liefde, die u van de andere zijde tegemoet straalt, dat de moeite van de zending werkelijk beloofd wordt, want zowel de zichtbare als de onzichtbare zielen worden gered.

Onze vliegende schijven zijn van eenvoudig glas. Het is niets anders dan glas, geen ijzer, geen ander metaal. Het is glas, dat vermengd wordt met een stof, die op uw ster niet voorhanden is. Een Ufo kan zich met een onvoorstelbaar grote snelheid bewegen, zonder dat het toestel van buiten ook maar één graad warmer wordt. Het behoeft niet met andere beschermingslagen voorzien te worden. Het is zo stevig genoeg. Een vliegende schijf is zo comfortabel, zoals een vliegtuig van uw ster nooit bereiken zal. Wij hebben geen atoom en geen radar nodig, wij gebruiken alleen de dematerialisatie. Dat is een geschenk van onze hemelse *Vader*. Daardoor hebben wij de vrijheid, waarin we voor Hem kunnen werken. *Hij* beveelt en wij dienen Hem trouw, met heel ons hart. Maar de mens op aarde denkt anders. Eerst moet de *Heer* geven, dan geeft u. De *Heer* verlangt echter het omgekeerde en wel met hart en ziel. Maar het hart is meestal een reden tot belemmering.

Gebeurtenissen op onze aarde onder contrôle

Ashtar-Sheran: Beste vrienden, vandaag heb ik u een wel heel belangrijke boodschap te brengen. Want wat er vandaag in een staat van het Oostblok op uw aarde gebeurt, is op het ogenblik het actueelste. Wij hebben het SOS, dat terstond de opmerkzaamheid van de wereld en de planeten trekt, namelijk de verschrikkelijke misdaad tegenover deze arme zielen, gehoord. Wij zijn daarbij nodig en wij hebben het ultimatum gesteld. Wanneer het ultimatum door de Sovjets niet in acht genomen en niet beantwoord wordt, dan heft *God* zijn arm omhoog — dan komen wij.

Vraag: Hoe luidt het ultimatum?

Ashtar-Sheran: Beëindiging van het boosaardig geweld en beëindiging van alle atoomonderzoek, dat de mensen in het verderf stort. Wat op het ogenblik gedaan wordt, is een zeer, zeer zware, grote zonde. Want deze arme zielen roepen alleen om hun persoonlijke vrijheid. Maar het Communisme stort zich als een aasgier op zijn slachtoffer. Maar, mijn beste vrienden, de hemelse *Vader* heeft het laatste woord. Hiervan is genoeg gezegd, beste vrienden, nu wat anders.



LOA, een familielid van de commandant van de ruimteschepen, ASTHAR. Zij is, naar men zegt, boven 60 jaar oud, naar aardse jaren. Uforuimtemensen moeten 300 jaar oud worden. Mediaal portret. Deze schetsen worden met één potloodlijn getekend, zonder de punt van het papier te nemen; daarom geeft men de voorkeur aan een profiel-tekening.

U zult er zeker belang in stellen, of er bij ons ook vrouwen zijn, Ufo-ninnen, zoals u misschien zegt. Het medium *Uwe* zal er vandaag een voor u rekenen.

Commandoruimte van een vliegende schotel

Verklaring bij de schets

Tai-Shiin: Dit is de kommandoruimte van een „Vimana”; wel te verstaan niet de stuurinstrumenten van het moederschip.

Vraag: Dus van een vliegende schijf?

Tai-Shiin: Deze is van de vliegende schijven. We gebruiken verschillende typen.

Een kaart van Mars ziet u aan de linker kant.

Zijn dat daar voorin drie stoelen?

Tai-Shiin: Drie stoelen, heel gemakkelijke stoelen. Links ziet u een lichtblauw licht, rechts rood; signaallampen.

Vraag: Links in de hoek (van het venster), is dat misschien de aarde?

32

Tai-Shiin: Ja. En daaronder voor de stoel in de achteruitkijkspiegel de maan. Daarin ziet men een strek verkleind, of ook wel een sterk vergroot beeld. Maar het is niet alleen de beeldschijf om achteruit te kunnen zien, maar ook het oog om ver vooruit te kunnen kijken. Het levert gemak op bij landingen, want de rand van de *Vimana* hindert ons gezichtsveld naar beneden. Ook gebruiken we klokken, zoals u op het instrumentenbord ziet. Maar hoofdzakelijk reageren onze apparaturen op licht- en vooral op geluidstekens. Het zijn niet allemaal signaallampen, die u aan de wanden ziet. Het zijn microfoons; elke microfoon heeft een bepaalde taak. De microfoons reageren op een heel bepaald bevel, en dat wordt, als door een onzichtbare hand, automatisch uitgevoerd.

Vraag: Wij zijn u hoogst dankbaar, dat u ons hier een blik in uw ruimteschepen geeft. Veroorlooft u ons deze tekening te publiceren?

Tai-Shiin: Zoals u wilt, maar weet wel, dat hier nog lang niet alles in getekend is, wat er in hoort. Het is een tekening in grove trekken, uit het geheugen. En wat denkt u, dat u boven het venster ziet? Een stralen-net, dat er uit ziet als een jaloezie. Het heeft een heel speciaal doel, ons lichaam in een toestand te brengen, waardoor het de geweldige begindruk kan verdragen.



Commandoruimte van een VIMANA (vliegende schijf). Mediale schets. a) binnenwand van de VIMANA; b) stoelen voor de piloten, van de rugzijde gezien; c) frontvenster, met een deel van de aarde; d) rand van het ufo (vliegende schijf); e) tele-venster met achteruitkijkspiegel; f) stralenjaloezie; g) signaallampen; h) instrumentenbord; i) aardrijkskundige kaart van Mars; k) de maan in de achteruitkijkspiegel; l) de wereldruimte; m) de aarde met haar atmosfeer; n) schakelbord; o) microfoons en luidspreker.

33

U weet dag noch uur

Lichtbode Argun: *God ten groot!* Wij aan gene zijde zijn, evenals u, geschokt door de gebeurtenissen in Hongarije. Nu komt vanzelf de vraag naar voren: „Waarom moet het Hongaarse volk doodbloeden? Waarom?” — Nu, u weet het, *God* is niet wreed, maar *God* heeft zijn plannen; *Hij* weet wat *Hij* doet en *Hij* zal wel ingrijpen, wanneer *Hij* het voor goed houdt. Er is één factor, die de schuld draagt, waarom de *boze* zo moeilijk te benaderen is. *Hij* is onberekenbaar, men weet nooit, wat hij het volgend ogenblik doet. Geen enkele van zijn handelingen laten zich van tevoren berekenen. Als dat mogelijk was, dan zou de *vorst van de nacht* allang vernietigd zijn. Gelooft u echter maar, dat de *vorst van de nacht* op een goede dag zijn einde vindt — op een goede dag; en die dag zal de aarde tot een Paradijs maken.

Vraag: Hoelang duurt het nog, eer het bloedbad voorbij is?

Argun. Dat staat in de bijbel (Matth. 24 : 36), maar er staat ook: „... en de sterren zullen van de hemel vallen” (Matth. 24 : 29 en Marcus 13 : 25). De dag, waarop u voor het eerst uw orders zult ontvangen, is niet ver meer af.

Bij Ashtar-Sheran's portret

(duidelijker dan het portret op de omslag is de foto van de oorspronkelijke tekening)

Vraag: Hoe wordt op de aardse wereld het portret van Ashtar-Sheran opgenomen?

Argun: Heel verschillend, dat zult u zien. Velen zullen overtuigd worden door het indrukwekkende gelaat van de opperbevelhebber der Ufonen. Velen zullen zich stoten aan zijn eigenaardige ogen, maar ze zouden in verrukking komen, als ze de kleuren in deze ogen zagen.

Vraag: Waarom zijn de ogen zo donker getekend?

Argun: Ze liggen vrij diep; het hoge voorhoofd welft er als een dak overheen en bij Ashtar is de oogappel niet helderwit, maar hij zweemt iets naar het blauwe, terwijl de ogen zelf, met hun grote pupil, diepblauw zijn en iets ondoorgrondelijks hebben. Het gelaat, van voren gezien, is innemend en open. De huidskleur is bronsachtig en doet, ondanks de bruine tint, bijna doorzichtig aan. Het haar is diepbruin, bijna zwart, waartussen lichtblonde strengen. De ruimtemensen hebben geen baardgroei. Het is bij hen, sinds lange tijd, de mode, de haren lang te dragen, terwijl de vrouwen de haren gewoonlijk korter geknipt hebben, om haar edel gevormde nek beter zichtbaar te maken. Tot zover dan over de mode.

34

Bij het portret van de assistent Tai-Shiin

Vraag: Wat voor betekenis heeft die bescherming boven op de helm?

Argun: Dat ding op de helm is versiering en tegelijk een doelmatige inrichting om gedachten van andere personen te kunnen opvangen. De Ufonen gebruiken de telepathie zonder meer, maar deze inrichting dient om bij overbrugging van zeer grote afstanden de gedachtengolven te versterken.



ASHTAR-SHERAN
Ashtar, Opperbevelhebber van de Wereldruimtepolitie. Mediaal portret.



TAI-SHIIN, assistent van ASHTAR. Mediaal portret. De helm draagt in overeenstemming met het portret van de Ufone LOA hetzelfde sterren-kenmerk. De verboging op de helm dient voor versterking van telepathie op grote afstand.

Alle mediale tekeningen, ook het mediaal getekende portret van de opperbevelhebber van de Ufo-vloot, *Ashtar-Sheran*, op het boekomslag, zijn door de Lichtbode van gene zijde (geest), *John Sheridan* getekend met behulp van het op millimeters nauwkeurig tekenende medium *Uwe Speer*.

Her medium heeft geen invloed op hetgeen de kunstenaar doorgeeft; het

35

is een willig en voortreffelijk ingewerkt instrument voor krachten aan gene zijde. Een fijne magnetische drang leidt de hand van het medium. Deze tekeningen worden allemaal met één enkele potloodstreep getekend, omdat elke onderbreking van de streep een onderbreking van het fluidum zou veroorzaken. Iemand, die aan deze dingen twijfelt, moest zich toch niet laten beïnvloeden door de opinie van andere twijfelmoedige of onwetende personen; ze moesten integendeel hun onbillijke vooroordelen corrigeren, door zich met deze hoogst interessante geesteswetenschap met behulp van passende literatuur op de hoogte te stellen. De Ufopen-literatuur behoort daar ook bij.

Wat u ontbreekt is het geloof aan en het weten van de incarnaties

Vraag: Het Ufopen-vraagstuk is erg actueel, we zouden er graag iets naders over weten.

Argun: Ja, u zoudt graag wat uitvoeriger berichten hebben, waaruit ze bestaan, uit materie of niet. Is dat zo?

Vraag: Ja, dat kan men er ook bijnemen.

Argun: Dus, mijn beste vrienden, de Ufopen hebben de naam Ufopen van u gekregen en hem niet zelf voor zich uitgezocht. Ze zijn mensen, precies als u, ze hebben een lichaam en gaan eveneens gekleed, ze richten zich naar iedere moderne modiezieke en zorgen materieel in stand te blijven, ze eten en drinken. Geestelijk vormen ze zich door scholing, zoals dat ook bij u gaat. Ze wijken geen centimeter van uw eigen leven af, behalve op dat éne grote punt, namelijk het punt dat u van hen scheidt, omdat u het geloof ontbreekt.

Het heeft vele duizenden jaren geduurd, eer ook de Ufoon het doel van de vergeestelijking en daarmee de dematerialisatie bereikte. Hij heeft veel beprovingen moeten doormaken. Hij is niet overal direct doorheen gekomen, hij is af en toe ook achteruitgegaan, maar bij liet niet los, hij gaf het niet op — en nu is hij zover, dat hij de grote dienaar Gods is. Ja, vrienden, de trap van de dematerialisatie heeft de Ufoon bereikt, maar niet van vandaag op morgen; en toch, beste vrienden, ook de aarde zal zich op een goede dag aan het heelal aanpassen. U kunt me geloven. Ook onder u zijn er kleine zondaren; die worden niet gestraft, maar ze bestraffen zich zelf — en hun grootste straf is, dat ze zich schamen en uit eigen beweging graag boete willen doen.

Vraag: Wat voor mogelijkheden opent de dematerialisatie voor hen?

36

Kunnen ze daardoor in bepaalde sferen binnegaan, kunnen ze u zien?

Argun: Niet iedere Ufoon kan zich dematerialiseren. Wie dikwijls zondigt, verliest deze gave en moet op zijn thuisplanet blijven.

U zult het zeker al merkwaardig hebben gevonden, dat ze allemaal dezelfde hooggesloten kleding dragen. Die kleding dragen ze, wanneer ze in hun ufo stappen.

Vraag: Dus uniform of beschermende kleding?

Argun: Ja, uniform uit een heel bepaalde kunstvezel, die zich volkomen naar het lichaam voegt.

Vraag: Is het zo, dat ze zich niet alleen zelf dematerialiseren, maar ook hun ruimteschepen en hun kleding?

Argun: Voor deze dematerialisatie zijn alleen bepaalde stoffen geschikt; we kennen die nog niet op onze eigen ster, maar op andere gestornten kan men de noodzakelijke producten winnen. En die worden van daar dan ook aangevoerd.

Vraag: Bij de tekeningen van de schutspatroun en ook van de Ufopen is het ons opgevallen, dat allen een sterk vooruitstekende kin hebben. Heeft dat een bijzondere betekenis?

Argun: De mensen van gene zijde krijgen die kin door de wil, te helpen, te dienen. Gedurende hun leven hebben ze die wil maar heel, heel zelden kunnen opbrengen, omdat zij niet sterk genoeg waren, te worden wat ze wilden, maar wat ze dan toch door hun sterk geloof aan God geworden zijn.

Vraag: Blijven de Ufopen bij een re-incarnatie in hun eigen gebied of komen ze eventueel ook op de aarde?

Argun: Jawel, maar dan is hij gevallen.

Vraag: Dus re-incarnatie op een hoger of een lager bestaansniveau?

Argun: Maar u kunt ook bij hen gereïncarneerd worden.

Vraag: Bij een sterfgeval is het voor hen eigenlijk helemaal niet nodig te treuren, want ze zien immers alles?

Argun: Er is reden voor, wanneer ze weten, dat die ziel zwar gezondigd heeft; maar dan moet men in plaats van die vele, vele tranen te plengen, toch liever voor die ziel bidden. Als zij voor deze ziel bij de hemelse Vader werkelijk van uit het hart een goed woord doen, zal dat woord zijn doel zeker niet missen.

Vraag: Er zijn verschillende mensen, die beweren, dat men berekend heeft, dat de aarde door de toenemende bedekking van de noordpool met ijs, zou kantelen?

Argun: Zolang de hemelse Vader de scepter in zijn hand houdt en zolang de mens niet krankzinnig wordt, omdat hij God niet erkent, zolang kantelt de aarde niet. Wees daar zeker van.

37

Vraag: Het wonder van Fatima (Portugal, 13 oktober 1917, verschijning van een draaiende zon en vermaning door Maria tot waarachtig geloof. Waargenomen door 50 à 70 duizend toeschouwers. Vert. met de rond-draaiende schijf en de eigenaardige verschijningen — waren dat Ufofenomenen?

Argun: Neen, maar zeker wel een goddelijk genezingswonder.

Vraag: De Ufopen hebben toch een ultimatum gesteld?

Argun: Ja, beste vrienden, de dag, die een nieuwe wereldbeschouwing zal brengen, komt heel spoedig; dan zullen de beide grootmachten moeten inpakken, om voor de Derde Macht plaats te maken.

Vraag: Een nieuwe wereldbeschouwing — Christelijk socialisme? Het is moeilijk een keuze te doen tussen wat we mogen en wat we niet mogen?

Argun: Ja, mijn geliefden, daarover moet u zelf beslissen, daar kunnen wij geen stem in hebben.

Vraag: Veel mensen geloven, dat voor een hoge graad van vergeestelijking platonische liefde nodig is. Hoe denken de Lichtboden over de platonische liefde met betrekking tot vergeestelijking?

Argun: Plato is er de schepper van, maar zelf hield hij zijn wet niet. Hij schiep haar voor de anderen, die hij wilde troosten.

Vraag: Wat betekent verschrompeling van de ziel en waardoor ontstaat die?

Argun: Die verschrompelt niet, ze trekt samen. Ze maakt plaats voor het goede of voor het negatieve, maar voor het negatieve alleen dan, wanneer ze gedwongen wordt en zich er niet tegen kan verweren.

Vraag: Of uit de bomproeven de nieuwe ziekten te verklaren zijn?

Argun: Ik geloof, dat weet ieder al.

Ongeloof — Twijfel — Ongeduld

Vraag: Wat is het gevolg van geestelijke slavernij?

Argun: Men kan aan geestelijke slavernij veel gevolgen toeschrijven. Om een vergelijking te maken: het is al geestelijke slavernij, wanneer de geleerden op grond van hun materiële wereldbeschouwing, op grond van hun wil geloven, dat ze God van de hand moeten wijzen, geloven zelfs, dat ze Hem moeten vervolgen. Dat is een duidelijk voorbeeld van geestelijke slavernij. De mens zou deze antwoorden alleen kunnen geven, wanneer de laatste sluiwer van aards denken hem afgenomen is. Nu, het ligt aan de mensen zelf, in de eerste plaats zich van die sluiwer te ontdoen, die hem zijn duidelijke, objectieve en nauwkeurige gedachten verhullen.

Opmerking: Een natuurkundige moet zich toch met deze dingen bezig

38

houden, hij moet de stof bestuderen en kan niet beginnen met te zeggen: „Dat doet allemaal onze Lieve Heer.”

Argun: Denk erover na, wat het is, dat de mensen belemmert in goddelijke zin geestelijk vooruit te gaan. Dan is het helemaal niet nodig, dat wij de sluiwer van u nemen, dan bemerkt u zelf wel, wat voor sluiwers er om u heen hangen — en hoe ze heten. De eerste sluiwer heet „ongeloof”, de tweede „twijfel”. Men zou eigenlijk menen, dat de geleerden door hun ontwikkeling steeds meer aan God moesten gaan geloven en Gods wetten veel beter moesten begrijpen — maar het tegendeel is waar, de boze maakt ze blind en ze laten zich oogkleppen voordoen. Als we altijd weer opnieuw tegen het materialisme te veld trekken, dan bedoelen we een heel bepaald soort materialisme, namelijk het materialisme, dat de mens van zijn idealen en van zijn geloof berooft.

Kunnen de mensen van deze aarde op een andere planeet landen?

Vraag: Wij komen nog eens op de gevaren terug, die de aarde bedreigen door de proefnemingen met atoomkracht.

Argun: Ik heb naar uw woorden geluisterd. Weest niet bang, uw aarde zal niet kantelen. Van deze kant dreigt het gevaar niet; ze traakt eerder in botsing met een meteor, dan dat ze kantelt. Het gevaar van een botsing is al vaak erg akutt geweest, maar wezens van buiten de aarde hebben met behulp van hun alles overtreffende techniek verhinderd, dat zo'n ruimteboemelaar te dichtbij kwam. De mensen willen een ruimtestation bouwen naar de plannen van Braun¹⁾. Deze plannen zijn doorkruid met grote intelligentie en met een fijn gevoel voor de omstandigheden, maar hoe denken zich de geleerden, dat het ruimtestation blijft bestaan, omdat er immers in de hoge regionen van het heelal zulke sterke meteorregens voorkomen? De Ufopen wijken daarvoor uit door middel van dematerialisatie. Het is bovendien niet alleen de dematerialisatie, die hen beschermt, maar in de eerste plaats zijn het de magnetische krachtvelden, die ze naar willekeur maken.

Vraag: Bestaat de mogelijkheid, dat de mensen van deze aarde op een andere planeet kunnen landen?

Argun: Alleen met de hulp van de Ufopen. Laten we eens aannemen, dat de mensheid in vrede zou leven, waarbij hun wetenschappelijk onderzoek alleen in opbouwende zin geschiedt, dan zou ze op een dag alléén

¹⁾ Dr. Werner von Braun, genaturaliseerd Amerikaan, vooraanstaand deskundige op het gebied der geleide projectielen.

39

zo ver komen, dan zou ze voer zetten op een andere wereld met een flora en een fauna en een kroon der schepping. Maar één ding ontbreekt de mensen: de wetenschap van de wetten der vierde dimensie.

Vraag: Op welke manier kan men de wetenschap van de vierde dimensie verkrijgen?

Argun: Allereerst door het geloof aan dingen, die zich niet dadelijk met de menselijke geest laten vatten. Indien de geleerden aan een voortleven in het geestelijk rijk zouden geloven, dan zouden ze de eerste voorwaarde, nl. door het onderzoek voor de mensheid de deur te openen naar het rijk van de onbegrijpelijke kracht van de vierde dimensie, hebben vervuld.

Opmerking: Maar dat zou alleen kunnen, als ze het allemaal zouden doen, anders zou een deel daar weer misbruik van kunnen maken.

Argun: Zo is het helaas. Daarom is het brein van degenen, die met zulke experimenten zouden beginnen — en ze hebben ongeveer al de juiste instelling tegenover de dingen — nog versluisd, want zonder het te bedoelen, zouden ze de geleerden uit het andere kamp uitdagen. En dat zou het verschrikkelijkste ongeluk voor de aarde zijn.

Vraag: In hoever? Een strijd kan toch alleen tot opheldering leiden?

Argun: Niet op deze wereld.

Dematerialisatie — Materialisatie

Vraag: We zouden graag iets over de hulp door de Ufonen vernemen. De mensen, die daarvan weten, hebben gehoopt, dat er uit die gebieden hulp komt en — goed beschouwd — is er niets zichtbaars voor ons bereikt; kunt u ons daarover iets zeggen?

Argun: Dwingen laat zich niets en hulp komt zeker. Maar bent u ook niet van mening, dat ongeduld een van die sluiers is, waarvan ik gesproken heb?

Vraag: De Amerikanen hebben raketten afgeschoten met een zeer grote reikwijdte. Ze waren op een punt afgesteld, waar ze moesten omkeren, en ze zijn ook, op één na, teruggekomen. Die ene heeft zich aan de controle onttrokken. Misschien kan er verband gelegd worden? Ik heb al eens willen vragen, of de verdwenen vliegtuigen en formaties, waar niet het geringste spoor van overbleef, door de „vliegende schijven” in hun dematerialisatie meegenomen zijn?

Argun: De „Constellation” is gedematerialiseerd, en ze is niet in staat geweest zich weer zelf te materialiseren. De Ufonen hadden er niet op gerekend, dat er behalve de militaire vliegtuigen ook een verkeersmachine in het bereik van de dematerialisatiestralen was geraakt. Nu, het is gebeurd.

40

Daarom bleef er voor de Ufonen niets anders over, dan de machine door magnetische kracht voorzichtig langszij het ruimteschip te loodsen, om de levende mensen over te nemen. De mens is er niet aan gewend gedematerialiseerd te worden, daarom hadden de passagiers er grote behoefte aan weer op hun verhaal te komen. Dit herstel moest echter onder heel bijzondere en moeilijke omstandigheden geschieden en was ook niet van vandaag op morgen in orde te brengen. Daarom bevinden ze zich op het ogenblik nog op het buitenstation.

Opmerking: Dat overtreft de meest gewaagde fantasie! Komen deze passagiers weer terug?

Antwoord: Ja, maar de ruimtemensen kunnen ze om politieke redenen absoluut niet terugsturen, in elk geval nu nog niet, want men zou hen met vragen bestormen en ze zouden niets mogen vertellen over hetgeen ze daar



Ufo's van verschillende vorm en afmeting; daarnaast (d) ter vergelijking een straaljager van de aarde.

- a. Grote vliegende schijf
- b. Middellgrote vliegende schijf
- c. Vimana's
- d. Straaljager

op het buitenstation hebben beleefd en gezien. De Ufonen zouden hun zonder meer wel hun herinnering eraan kunnen ontnemen, maar dan zou het de arme mensen slecht vergaan, want de regering zou alles in het werk stellen om hun de herinnering terug te geven. Alle mogelijke middeltjes zouden ze hun toedienen.

41

Vraag: Hoe zouden ze wel gevoeld worden?

Argun: Men geeft hun veel aards voedsel en langzamerhand maakt men ze met andere spijzen vertrouwd. Hun lichaam moet zich daarop instellen, maar dat mag niet te ver gaan, want ze moeten, als de andere aardburgers weer normaal kunnen leven.

Vraag: Zijn de Ufonen van plan een krater op de maan met stralen te verlichten, zoals dat met de heer J. Winckelmann afgesproken moet zijn?

Argun: Ze willen een bepaald verschijnsel teweeg brengen, maar ze hebben besloten ermee te wachten, tot de raket, die op het ogenblik gebouwd wordt, op de maan geland is. U hebt er zeker al van gehoord. Ze wordt van de aarde af naar de maan gezonden, met afstandsbesturing. Men heeft het plan de raket van televisie-apparaturen te voorzien, die van de aarde uit geregeld worden. Dit experiment van de aarde kan lukken. Daarbij zullen de Ufonen alles doen om de voorstelling hoogst dramatisch te maken. Ze zullen bij wijze van spreken een handje helpen en aan de mensen op hun televisieschermen op de aarde, als het ook maar enigszins mogelijk is, een kijkspel geven, dat ze niet gauw zullen vergeten.

Vraag: Is er iets bekend van de raket, die vergaan is?

Argun: Die draait als kunstmatige satelliet om de aarde, tot ze gehaald wordt, maar niet door de mensen van de aarde.

Vraag: Er is ons door een kring de vraag voorgelegd, of we kunnen vaststellen, of Ashtar in een kring in Reutlingen door een medium gesproken heeft?

Antwoord: Wie zegt: hier spreekt Ashtar, dan is hij het niet altijd zelf, maar dan heeft de spreker volmacht in zijn naam te spreken. Dat kan hij rustig doen, omdat niemand hem zien kan. Maar wanneer Ashtar in onze tegenwoordigheid iets te zeggen heeft, dan zijn wij er immers, om zijn persoonlijke aanwezigheid te bevestigen. Ik zou willen voorstellen — als u op het ogenblik geen vragen hebt — dat John het ruimtestation tekent. De vragen komen dan vanzelf bij u op.

John Sheridan: *God ten groete!* Ik ben graag bereid het ruimtestation voor u te tekenen, als u het graag hebt. Ik zal nu beginnen, mag ik alstublieft een ander papier.

Het bij de aarde opgestelde wereldruimtestation Share Quadra Sektor

Argun: *God ten groete!* U barst bijna van nieuwsgierigheid. Humor moet er ook zijn. Dit door John getekende ruimtestation is het Ufonen-steunpunt „Share”. Het ruimtestation bestaat, zoals u ziet, uit drie kogels, die met

42

assen in het midden bijeengehouden worden. Elke kogel vormt een kleine stad, waarin een voor uw begrippen buitengewoon groot comfort heerst en die ruimte biedt voor ongeveer 2000 Ufonen. Het ruimtestation kan zonder meer, d.w.z. zonder grote moeilijkheden van plaats veranderen. De drie kogels klappen dan naar elkander toe, zoals een samenklapbaar statief en vliegt met geweldige snelheid weg, als men dat zo wil. De openingen in de ringen zijn verlicht en dienen voor de moederschepen. U weet al, dat moederschepen, al naar hun type, 6 tot 20 „vliegende schijven” kunnen bergen. Ik hoop, dat u zich enigszins kunt voorstellen, hoe gigantisch dat ruimtestation is. Maar nu de hoofdzaak: Binnen in de kogel kan men naar wens de zwaartekracht, zoals op de aarde, verwekken en midden in een kogel bevindt zich een kleine ruimte, die zo ingericht is, dat er door middel van een bijzonder erts aardse zwaarte ontstaat. De bewoners lopen dus altijd om het middelpunt van de kogel heen, aan de binnenkant natuurlijk, op elke verdieping, die erin gebouwd is. De stuwkracht wordt uit de werking van de zonne-energieën geput. Men gebruikt hiervoor een nieuw element, dat op de aarde volslagen onbekend is. De kogels zijn even groot en hun onderlinge afstand is gelijk. John heeft het in perspectief getekend.



Ruimtestation van de Ufonen. Mediale doorname met verklaring. Dit is het bij de aarde zwevende buitenstation SHARE. Elke kogel is een kleine aarde op zichzelf en biedt ruimte voor 2000 mensen met elk comfort. Bij verandering van plaats moeten de kogels zich dicht naast elkander leggen. Van dit ruimtestation uit wordt de aarde doorlopend onder controle gehouden.

43

Vraag: Is het ruimtestation gedematerialiseerd?

Argun: Het wordt aan de blikken van de mensen onttrokken en het kan zich ook onttrekken aan de technische ogen, die zich anders niet laten foppen.

Vraag: Waarschijnlijk een andere vorm van dematerialisatie; niet zichtbaar, maar toch niet gedematerialiseerd?

Antwoord: Zo ongeveer is het daar ook. Bovenop elke kogel staat een grote koepel voor de astronomen, maar op verschillende plaatsen kan men ook door de buitenwanden heen kijken. Denk aan de zonnebrillen, waardoor men alleen van binnen naar buiten zien kan, niet omgekeerd. Tot zover vandaag over de wonderen der techniek: *niet van deze aarde*.

Opmerking: Ik heb juist de laatste tijd veel gedacht aan de broeders en zusters, die daar zijn. Juist nu, in de Kersttijd zouden we ons verheugen, wanneer u Kerstgroeten zoudt willen overbrengen — en dat wij hun allemaal alle Goeds wensen.

Opmerking: Onze Lichtboden, die u veel nader staan, zouden aan deze Ufonen onze Kerstgroeten kunnen overbrengen met de gemeenschappelijke woorden: „Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen, ook in hen.” Wij bedanken u hartelijk voor de tekening en de verklaring en we zullen proberen het te verwerken.

Lichtboden: Wij zullen uw wens vervullen en brengen u de wedergroet met: „*vrede over alle grenzen*”. Natuurlijk zijn daarmee niet alleen de aardse grenzen bedoeld. Deze spreuk omvat het *Heelal*.

Kerstavond. Medium: Monika-Manuela.

Ashtar Sheran: Vrede op aarde — Amen! Sheran. Een ogenblik alstublieft. — Beste vrienden, vandaag is het mij geoorloofd een kort ogenblik in uw midden te komen, om u ter gelegenheid van dit buitengewoon heilige Kerstfeest onze goede wensen en onze zegen te brengen. Ja, mijn beste vrienden, ik heb niet veel tijd, maar ik heb u mijnerzijds iets heel belangrijks mee te delen. Het gaat over de toekomst van het leven op aarde. Welnu, beste vrienden, zoals u weet, is de toestand van uw wereld *beel veel slechter geworden*. Ja, de Amerikaan heeft zijn fouten al ten dele ingezien en bekend — en de Amerikaan is even goed en even nauwkeurig van ons op de hoogte, als u. Hij heeft erkend fouten te hebben gemaakt in de werenschap en in de politiek. Ja, — maar de Bolsjewist vecht met alle middelen. Het gaat bij hem niet om mensenlevens, neen, om macht en bezit. Hij houdt er een wereldbeschouwing op na, die de ondergang van het Christendom betekent. Hij probeert geheel alleen heer en meester over de atoomkracht te worden, zodat iedereen overwonnen wordt en op die manier onderdrukt

44

kan worden. Nu, mijn beste vrienden, *bet words allemaal door ons geregistreerd en God heeft de hand al opgeheven*, maar nog niet laten zakken. Als Hij de hand laat zakken, komen wij bij vele duizenden, wij komen stoffelijk onder de mensheid. Het kan niet meer heel lang duren.

Beste vrienden, het Watermantijdperk is al begonnen, het tijdperk van de vergeestelijking. Er zal weldra vrede heersen onder de mensen. Door de goddelijke gerechtigheid wordt de arm van de overtreders voor altijd gebroken. Wij zijn al in uw naaste omgeving. Vertrouw op ons. Mijn vriendschap blijft u trouw. Beste vrienden, vrede zij met u!

De aardse relatieve vrijheid

Vraag: Is de vrijheid een radicale wet van de menselijke geest?

Argun: Ja en neen. De mens spreekt over een *onvoorwaardelijke vrijheid*, hij wil die hebben en probeert die met alle middelen te veroveren, zonder op verliezen te letten, die echter voor anderen verlies van vrijheid betekenen. De mens zou graag alles willen afdwingen, maar zelf zou hij daar niets tegenover willen zetten, niets inboeten of opgeven. Onvoorwaardelijke vrijheid zal de mens dan pas bereiken, als hij zijn zwaartekracht kan opheffen en de weg van de vergeestelijking gaat, — dan ontvangt hij de vrijheid, die geen tegenprestatie van hem vraagt. U begrijpt me wel, mijn vriend?

Vraag: Hebben de mensen nooit het vertrouwen verloren in de idee, dat de vrijheid universeel wordt?

Argun: Neen. Ze zullen moeten afwachten, totdat er op zekere dag door goddelijke macht besloten wordt, waar hij zwijgen moet.

Vraag: Wanneer is de leer van de broederschap onder de mensen het eerst verkondigd?

Argun: Ongeveer bij het begin van de beschaving, mijn vriend. De voorvaders van onze rassen hebben deze spreuk vele, vele duizenden jaren geleden verkondigd. In die tijd begrepen ze, ondanks een wreed soort heerschappij, meer van broederliefde dan de tegenwoordige *Robot*.

Vraag: Is de mens schepper in de zin van de Almacht?

Argun: Neen, ten dele maar. Hij heeft wel de goddelijke inspiratie gekregen, om dingen tot ontwikkeling en ontplooiing te brengen, die het positieve op de levensweg van de mensheid sterk en aanvult. Maar deze krachten zijn helaas te vaak door de negatieve kant misbruikt, zodat de bovenaards ontwikkelde kracht aan de mens door eigen hand als iets verschrikkelijks is opgeleed.

Vraag: Dreigt er voor de aardbol een natuurramp, waaraan ze ten onder gaat?

45

Argun: *God* zal er helemaal geen behoefte aan hebben datgene wat Hij opgebouwd heeft op zulk een primitieve manier te vernietigen. Neen, dan zullen de goddelijke bewijzen te voorschijn komen. Het uitspaniel zal vol met schijven zijn. Dit zijn de bewijzen van *Gods* bestaan.

Het centrale net van de verenigde vredespolitie

De politieke crisis op uw wereld had heel gemakkelijk, heel licht, zeer, zeer ernstige conflicten teweeg kunnen brengen. Het was een beproeving, waar het hele Interplanetaarium naar gekeken heeft. *De aarde is 31 dagen lang het punt geweest, waar het Heelal de ogen op gericht heeft gebaad*. Alle bewoners van de andere gesterten, die van de gebeurtenissen op uw planeet op de hoogte waren, hebben toegezien. En u kunt ervan verzekerd zijn, beste vrienden, *er was nog maar één gewelddaad méér nodig geweest, en dan was er ander geweld komen opdagen om u tot de orde te roepen*. Zoals wij al lang geleden voorspeld hebben, is de "United Peace Police" (de Verenigde Vredes Politie) gesticht. Zij heeft al veel redding gebracht. Beste vrienden, dit zou de laatste politieke strijd van deze soort zijn geweest. U kunt me werkelijk geloven. Nog één — en dan zou het *Centrale Net van het Heelal* dit waanzinnige *moorden* niet meer lijdelijk hebben aangezien.

Ik heb u al gezegd, dat onze hemelse *Vader* al een hand heeft opgeheven. Hij heeft dit altijd nog niet laten zakken, maar dat kan ieder ogenblik gebeuren, zonder bevel. U moet allen uit uw toestand van duisternis ontwakken. Er begint een nieuwe tijd. U kunt u niet aan de wereldbeschouwing vastklampen. U moet u de weg naar *God* laten wijzen. — Amerika wordt langzaam wakker. Het land is op de beste weg alles weer goed te maken, maar als die macht ook hier zou falen, dan ziet *God* zich genoodzaakt, *iets te vernietigen*.

In de laatste tijd zijn tussen de Ufonen en enige positief georiënteerde en overtuigende radiotelegrafisten draadloze berichten gewisseld. Dat zijn de berichten, die de laatste tijd van de stations van de ruimtemensen uitgezonden zijn; ze zijn alle opgevangen, maar de pers zwijgt. — De uitzendingen luidden:

Mensheid word wakker! Nog is het tijd de wegen te gaan, die u leren — liefde en trouw tot God de Schepper.

Zij die deze radiospreuk hadden ontvangen, hebben teruggesend:

46

Radiospreuk ontvangen. Moge God ons de kracht geven, de mensheid op te wekken, dat zij de wens van Gods kracht ter harte nemen.

Een ander radiosein: *Wij zullen met Gods zowel als met uw hulp proberen de mensheid te dienen en te helpen de weg naar de hemel niet te missen. Amen.*

Nieuwjaarswens 1957

Ashtar-Sheran: *God ten groet!*

Allereerst, mijn beste vrienden, wil ik u ook een gezond, gelukkig „Nieuwjaar” wensen en dan mijn goede wensen uitspreken voor het welslagen van de geestelijke arbeid voor het reeds begonnen jaar 1957. Wij volgen geboeid de ontwikkeling van uw geestelijke werkzaamheden en we kunnen u meedelen, dat uw arbeid in zeer korte tijd al andere successen te vermelden zal hebben. Wij zullen u steeds met onze uitzettingen bijstaan.

Ons werk in de sferen. Nu, mijn beste vrienden, er zullen andere bewijzen aan het daglicht komen, en wel bewijzen, die u al in handen hebt. Ashtar-Sheran.

Zoals u weet, beste vrienden, hebben wij in de luchtsferen onze ruimteschepen, die zich kunnen dematerialiseren, met ons erbij, d.w.z. *verdwijnen* in een minimum van tijd, vlugger dan u kunt reageren. Maar wij zullen het anders doen. Wij zullen niet verdwijnen, maar ons als grote verschijnselen aan de hemel vertonen, zodat onze vliegschepen gefotografeerd kunnen worden, zonder dat men daaruit echter kan opmaken, uit wat voor stof onze schepen worden vervaardigd, een stof, waarmee ze aan de geweldige luchtdruk weerstand kunnen bieden. Nu, mijn beste vrienden, als de fotografie door de regeringsbureaus in ontvangst worden genomen om er kennis van te nemen en om ze te bekijken, dan is het westelijk deel een grote stap verder gekomen op de weg naar de vreedzame wereldeenheid. De rest komt in de loop van de komende twee jaar helemaal in orde. Beste vrienden, er zullen in ieder geval vele positieve verrassingen komen.

TWEE BELANGRIJKE KRINGEN

Argun: Het Al is groot, eindeloos groot en de mens is een molecuul, een atoom — en toch wordt elk atoom door aartsengelen en helpers geregistreerd. Daarbij wordt er niet één over het hoofd gezien of vergeten.

Vraag: In hoever is de Vredeskring in de sferen van gene zijde bekend?

Argun: O, mijn vriend, boven en beneden. Velen van beneden komen al naar boven.

Vraag: Is er al iets positiefs te voorschijn gekomen?

47

Argun: Er zijn twee kringen. De aardse kring is niet zo groot als die aan gene zijde. Daarom de goede afscherming.

Opmerking: Wij bedanken u in elk geval voor deze goede afscherming en voor de moeite, die u dat ongetwijfeld kost.

Argun: Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Ieder van u, wiens gedachten in geestelijk opzicht rein zijn, staat onder bescherming. Die heeft hij steeds. Daarom, beste vrienden, behoeft u niet ongerust te zijn.

De stuwkracht van de vliegende schijven

Hier is Argun. Wij zijn ook niet helemaal onervaren in de ufo-aangelegenheden. Wilt u ons alstublieft vragen stellen. Ik zal zien, of ik u antwoord kan geven.

Vraag: Hoe is het mogelijk, dat de vliegende schijven zulke ruimten in zo korte tijd overbruggen?

Argun: De vliegende schijven gebruiken stralen uit de kosmos, maar speciaal energieën van de zon en van het licht. Ze zijn sneller dan het licht. Wanneer een vliegende schijf in de aardatmosfeer doordringt en met de luchtweerstand in aanraking komt, dan wordt de enorme snelheid in elk geval aanzienlijk geremd.

Vraag: Wat voor lichtenergieën zijn dat?

Argun: Het licht bestaat uit allerlei soorten gebundelde stralen, zichtbare en onzichtbare. De Ufonen loodsen, om zo te zeggen, enkele van deze stralen er uit en maken met gecompliceerde apparaturen gebruik van de krachten. Deze speciale stralen geven hun een snelheid, die in het heelal groter is dan het licht.

Het noorderlicht van 21 januari 1957

Ashtar-Sheran: Beste vrienden, ik ben vandaag bij u gekomen, omdat ik mer u samen wenste te zijn. Wij voelen ons heel gelukkig onder u te mogen verkeren en te weten, dat de hemelse *Vader* en Zijn *Boden* de Eeuwige *Wet* zijn — de Eeuwige *Wet* van de onsterfelijke liefde, genade en bovenaardse gerechtigheid.

Beste vrienden, mag ik u een paar ophelderingen over het noorderlicht geven? Het noorderlicht, dat aan vele, vele mensen een groots natuurverschijnsel te zien gaf, liet, om het zo eens uit te drukken, ongeveer 200 schijven aan de hemelkoepel parkeren. Daardoor was de nachtelijke hemel helder verlicht. Wij hebben ons op dat tijdstip gedurende 10 minuten in uw woning bevonden en wij waren van vreugde vervuld, toen we uw woning verlieten.

Opmerking: Dat stemt ons gelukkig. Wij zijn hartelijk dankbaar voor deze vriendelijke woorden.

Ashtar-Sheran: Wij komen graag terug. U hoeft niets te vrezen.

Vraag (deelnemer): Ik heb het grote verlangen, misschien wij allemaal hier, ik zou mij gelukkig achten, als mij wanneer dan ook, de gelegenheid werd gegeven, ook aan mijn vrienden, een vliegende schijf aan de hemel te zien.

Ashtar-Sheran: Dat zult u, mijn vriend — en óf! Beste vriend, *het is allemaal nog het eerste begin*, maar u zult dat mooie schouwspel nog te zien krijgen, meer dan u denkt. U zult veel zien en horen, nog terwijl ge in dit leven zijt. Uw vriend Ashtar.

Mijn beste vriend, *geluk* willen we aan de mensheid brengen, *geluk* en *geloof* aan *God*. *God* is alles:

Geluk, liefde, hoop, vertrouwen, barmhartigheid en harmonie.

Argun: Nu, mijn beste vrienden, wat u als noorderlicht beschouwd hebt, is in werkelijkheid optisch bedrog geweest, want, zoals u aanneemt, werd het in de buurt van Spitsbergen waarneembaar en het gold als een verschijnsel aan de hemel, niet een goddelijk verschijnsel. Waarlijk, geloof mij, het is niet door zonnestralen veroorzaakt. Als u dat gelooft, moet ik u wat anders leren. Dit voor het oog zichtbare noorderlicht, dat zo schoon was, als het maar eenmaal zijn kon, was niet de zon, maar een groot goddelijk verschijnsel, dat de macht en het bestaan van de Ufonen demonstreerde; het waren ufo's die voor het welzijn van de planeet *Shan* (aarde) werden ingezet, om de mensheid voor vernietiging door eigen hand te behoeden. Het was het grootste wonder, dat in de laatste tijd is voorgekomen. De hemel zag er door de ontelbare schotels als een rode zee uit. Het is het begin van een nieuw tijdperk. Het is het begin van een betere, vriendelijkere toekomst.

Het noorderlicht was de inleiding voor het begin van het Watermantijdperk. Dit jaar nog zal het begin brengen, d.w.z. de verdere ontwikkeling van hen, die met u samen optrekken, van hen, die weten, wat de toekomst in zich bergt en die aan de waarheid en aan het bestaan van *God* geloven — en van die zielen, die *Hij* geschapen heeft. Het zal brengen: *verstand om juist te handelen en zich niet te vergissen*. Het zal brengen: *geloof, recht en vrijheid, harmonie en liefde* onder de mensen. Het zal waarlijk het begrip voor gerechtigheid brengen. Het brengt het nieuwe leven.

(Naar aanleiding van dit noorderlicht schreef, onafhankelijk van deze boodschappen, de bekende astronoom Professor Dr. H. H. Krizinger: „Dit is *niet* een lichtstraling van de zon, maar een corpusculaire straling“.)

Het noorderlicht in de nacht op dinsdag 22 januari 1957 begon met een

opvallende helderheid aan de noordelijke horizon. Eerst trokken er gele strepen door, terwijl er aan de westelijke rand een diep rood gloeide, dat zich langzaam naar het zenith uitstrekte. Van 23 uur af ontwikkelde het noorderlicht zich tot een groots natuurtafeel, dat niet meer indruk had kunnen maken. Meer dan een derde van het uitspannel was met gloeiend rood gekleurd. Felle gele stralen schoten door deze vurige zee, tot het tafereel een lichtend, grandioos vuurwerk ontplooidde, dat tegen 23.30 zijn hoogtepunt bereikte. Op vele plaatsen werd op het zien van dit hemelse vuur de brandweer gearmeerd.

Godslastering

Een opvallende merkwaardigheid is, dat de Ufonen met hun voortreffelijke vliegende schijven pas sedert 1947 intensiever dan in vroeger jaren en eeuwen in onze luchtlagen zijn verschenen; en het is eigenaardig, dat zij onder de aanduiding "Unknown Flying Objects", afgekort tot ufo, als onbekend vliegend voorwerp met argwaan en ook bewondering de grootste belangstelling tot zich getrokken hebben. Maar er moeten vroeger al perioden geweest zijn, waarin men zegt zulke voorwerpen te hebben gezien. Door deze beweringen dringt onwillekeurig de vraag naar voren: „Waarom zijn de ufo's niet op onze aarde geland, om met ons direct contact op te nemen of om in onze aardse belangen in te grijpen.“ Aardse meningsverschillen hebben toch zeker vaak aanleiding genoeg gegeven om een dergelijk interplanetair ingrijpen teweeg te brengen. De mensheid van de aarde heeft vóór 1947 al ernstige oorlogen ontkend en de geestelijke duisternis is niet van gisteren. Deze vraag hield ons zo bezig, dat we de gelegenheid hebben gebruikt, aan de Ufonen om nadere verklaringen te verzoeken.

Ashtar-Sheran heeft ons over deze gedraging van de ufo's ingelicht. De aarde (*Shan*) is door ons, d.w.z. door de *wereldruimtepolitie*, al sinds een vrij lange tijd in het oog gehouden. Reeds in de tijd, dat de z.g. Atlantiers leefden, hebben onze voorvaders wereldruimtereizen tot in de atmosfeer van de aarde gemaakt. Voor deze vluchten werden machines gebruikt, die van de tegenwoordige vormen en typen belangrijk afweken. Onze voorvaders gebruikten machines, die een kogelvorm hadden. In deze vlieggogels kon men ook met verhoogde lichtsnelheid door het heelal reizen, maar deze toestellen bezaten nog veel fouten, die geleidelijk door nieuwe constructies vervangen moesten worden. De verschijning van deze vlieggogels in de atmosfeer van de aarde heeft onder de toenmalige mensheid vaak grote ontsteltenis teweeg gebracht. De Atlantiers kenden echter een manier om de zwaartekracht op te heffen. Met behulp van geestelijke extase was

het hun mogelijk met tamelijk grote snelheid boven het aardoppervlak te zweven, maar ze konden zich maar weinige voeten boven de aardbodem verheffen. Met behulp van een muzikaal accoord, een klank van vijf tonen, waarvan twee tonen niet voor het menselijk oor hoorbaar zijn, konden de toenmalige Atlantiers zware rotsen verplaatsen. Zo droegen ze kennis van een trillingsgebied, dat ook voor onze eigen technische ontwikkeling het uitgangspunt is. Wij echter bezitten een trillingselement, dat men met uw woorden misschien als muzikaal element zou kunnen aanduiden. Niet echter een acoustisch element, want dit element zendt, evenals radium, voortdurend stralen uit, die niet in het vlak van het licht liggen, maar op de toonladder van het heelal. In verbinding met bepaalde hoogst fijne lichttrillingen bereiken wij dan een toestand van absoluut eigen zwaartekracht, die onafhankelijk is van de trillingen van andere lichamen.

Onze voorouders hebben *Shan* altijd al als een onrijpe planeet beschouwd; ze moesten constateren, dat de geestelijke houding van de mensheid op die planeet niet vibreerde in de zin van de goddelijke harmonie — zo is het helaas tot op heden gebleven, ondanks enige technische vooruitgang. Integendeel, het geestelijke in hen is voortdurend gezakt, terwijl het materialistische gegroeid is. De Atlantiers hebben hun wetenschap nog aan volgende generaties kunnen overdragen. Een groot geestelijk verval onder de mensheid van de aarde heeft deze wetenschap ongeveer 4000 jaar geleden gedooft. Van die tijd af hebben onze voorouders hun reizen naar de aarde gestaakt.

Maar toen we betere en veiliger luchtschepen kregen, konden we deze reizen door het heelal gemakkelijker ondernemen. We hebben de planeet *Shan* gemedend en zijn op andere planeten geland, zonder dat wij daar in de gebeurtenissen behoefden in te grijpen. Verschrikkelijke moordpartijen en gebruik van ontploffingsstoffen, alsook het ontzettende misbruik van energieën en energiebronnen op aarde hebben onze aandacht getrokken en we zijn opnieuw de planeet *Shan* onze opmerkzaamheid gaan schenken. Wij hebben u waargenomen en we hebben u nooit kunnen begrijpen. Wij hebben u willen helpen, maar we waren aan een ongeschreven wet gebonden. In uw woorden luidt die wet, die in het hele heelal geldt: *Blasphemie* (Godslastering).

Wij hebben her als een godslastering beschouwd uw bestaansgebieden te betreden. Wij hebben her als een godslastering beschouwd ons in uw zaken te mengen. De *schepster van alle werelden* heeft u deze planeet om heel bepaalde redenen toegewezen — gelijk *Hij* ons onze planeet heeft toegewezen. Wij zouden nooit op de gedachte gekomen zijn, ooit iets te ondernemen, dat uw beslissing in eigen zaken zou kunnen beïnvloeden. Iedere

inmenging in z.g. aardse aangelegenheden zou in onze ogen godslastering betekend hebben. De wereld van de geest staat boven ons; die alleen heeft het recht gehad u te beïnvloeden, en deze wereld van de geest houdt alle gouden sleutels in de hand, die u op de weg naar de inspiratie kunnen worden gegeven. Deze sleutels kunnen de poorten tot het hoogste begrip, ja, ze kunnen het paradijs ontsluiten. Maar jammer genoeg bent u deze sleutels niet waard. U zult een geweldige omkeer moeten volbrengen, als u wilt, dat de geestelijke wereld u zulke zegeningen schenkt. Ook een geschenk moet men verdienen hebben, men moet het waard zijn, men moet het achten.

Toen kwam de tijd, dat men u een geschenk gaf. Het was een proef op de som. En de proef is niet geslaagd. De eerste gedachte was: misbruik uit wraakzucht en geweldlust. De kernsplitsing van het atoomonderzoek geeft u niet het recht de goddelijke orde, de harmonie en de schepping aan te vallen.

Uw vernietigingsproeven hebben rampzalige gevolgen in het heelal gehad. Om deze reden hebben wij de Wet der godslastering met grote tegenzin moeten annuleren. Wij hebben ons tot *God gewend* en *Hem* gebeden ons van deze wet der godslastering te ontslaan. De *Schepper* heeft het gebed verhoord en ons als *politie van de wereldruimte* de taak gegeven, deze planeet *Shan* onder controle te nemen, hem te beveiligen en de mensheid op die planeet in het *Gouden Tijdperk* binnen te leiden. Dit alles moet, als het enigszins mogelijk is, zonder geweld en zonder dwang geschieden. De mensheid op aarde moet tot een beter inzicht gebracht worden, zoals dat al eens — ongeveer 2000 jaar geleden — het geval was. Sedert deze taak, de schepping *Gods* te beschermen, ons opgedragen is, zijn wij bezig de planeet *Shan* te betreden. Ons leven heeft andere grondslagen dan het uwe en we moeten ons geleidelijk aan volkomen andere levensvoorwaarden aanpassen. De koude streken bieden ons hiertoe de beste mogelijkheden. U weet, dat de acoustiek in koude streken beter is. Ook de magnetische en de electro-natuurkundige omstandigheden zijn in de kou anders dan in warme landen. Onze ruimteschepen verschijnen daarom bij voorkeur in de poolgebieden; deze zijn voor ons gunstiger. Maar we kunnen niet altijd verhinderen, dat landingen in grote groepen een zekere warmte teweeg brengen. Op die manier ontstaan er klimaatveranderingen en smelt een deel van de ijskap weg. Wij willen het evenwicht van de aarde niet verstoren, daarom hebben we grote landingen, die eigenlijk in de bedoeling lagen, nog niet uitgevoerd. Maar wij geven ons voornemen niet op en we zullen zeker andere mogelijkheden vinden, zonder op uw aarde gevaar voor overstromingen te brengen. Eerst moeten we altijd nog uw atmosfeer zuiveren.

52

Maar wij geven tekens aan de hemel, die u eenvoudig afdoet met de verklaring: natuurverschijnselen. Wij vliegen in grote formaties van de noordpool naar de zuidpool, hetgeen een geweldige invloed op de atmosferische omstandigheden heeft. Maar de stralen van het *Gouden Tijdperk* hebben u al bereikt; eerst worden ze door de positieve mensen opgevangen en onder hen hebben ze dan hun uitwerking.

U noemt dit tijdperk het „Watermantijdperk”, omdat u zich naar de sterren richt. Het is juist, dat de sterren stralen uitzenden, die ook het menselijk denken beïnvloeden. De stralen, die nu naar u toe komen, geven aan de hogere intelligentie, aan het positieve denken derhalve, de mogelijkheid van een verhoogde intensiteit. De geestelijk wakkere mens, de mediale ziener en de profeet kunnen deze stralen in de vorm van meerkundige figuren zien. Daarom zal er een algehele verandering komen op technisch gebied, zowel als op de andere wetenschappelijke gebieden.

Wij waarschuwen echter uw vliegtuigpiloten niet achter ons aan te jagen, want wij mogen hen niet te na komen. Bij herhaling hebben straaljagers ons willen inhalen, maar wanneer we niet in een snelle vlucht waren ontsnapt, dan was er alleen maar ongeluk uit voortgekomen. De uitstralingen van onze vliegende schijven kunnen op het materiaal van uw vliegtuigen, en in het algemeen op al uw apparaturen een verwoestende invloed hebben. U behoeft ons niet te vrezen en u behoeft ons niet te jagen. U zult ons op een vrediger en harmonischer grondslag beter tegemoet kunnen komen.

Vrede zij met u altijd!

Uw broeders en zusters van *andere planeten*.

Aan onze broeders en zusters op deze aarde

Wie oprecht vrede wil en de vrede liefheeft, die heeft ook volledig begrip voor de zware verantwoordelijkheid en de moedige gedragingen van die mensen van *andere sterren*.

Wij komen in broederlijke liefde en overbruggen gevaren, ruimte en tijd, om de mensheid der aarde, onze buren, op elke mogelijke en verstandige manier te helpen in de moeilijkste en voor hun lot beslissende tijd en geschiedenis van een verwaalde en in verkeerde richting denkende mensheid, die zich helaas dag in, dag uit, in het onvoorstelbare gevaar van volkomen zelfvernietiging brengt.

Wij mensen van eendracht en liefde met onze diep-bewonderde

53

vliegende straalschepen der wereldruimte
zijn de
bondgenoten van een verzaakte schepper.

Ashtar-Sheran is onze hoogste bevelhebber, een geestelijk hoogstaand en vrijheidlievend aanvoerder van de vele vredige mensen op onze paradijselijke planeet. Hij is geen politicus en geen heilige, maar een beproefde helper in het grote met sterren bezaaide universum. Hij wil deze aarde van u tot een vreedzaam tehuis van de aardbewoners maken. Zijn groet aan alle mensen van deze zo vaak ontheiligde aarde, van wat kleur, natie of godsdienst ze ook zijn, luidt universeel:

„Eindeloze liefde en volkomen vrede onder alle mensen.”

In de stralende glans en in de heerlijke kleuren van het goddelijk licht trekken onze *vliegende schijven* als vurige meteoren over uw aarde en duizenden aardbewoners kunnen ze met eigen ogen aanschouwen.

Wij hebben thans vele mediums en helpers gevonden om u deze gewichtige boodschappen te brengen — wie eraan gelooft, is met ons in de Bond van de *Allerhoogste* —.

Die zijn eigen werken liefheeft en instandhoudt wil.

Mediale boodschap van de Quadra Sector
SHARE

(bij de aarde aanwezig wereldruimtestation).

Fantasia en werkelijkheid

Het probleem van de „vliegende schotels” wordt helaas in brede lagen der openbaarheid als onwerkelijk beschouwd. De mensen zijn in de grote algemeenheid slecht of helemaal niet ervan op de hoogte. Hetzelfde is het geval met het spiritisme en zelfs bij het spiritualisme. Het spiritisme schakelt jammer genoeg de lagere verbandingen met de wereld aan gene zijde te weinig uit en biedt aan de nieuwsgierige en kijklustige zielen interessante natuurkundige verschijnselen, zodat bedriegers hier een prachtig arbeidsveld vinden, om deze op sensatie beluste lieden iets wijs te maken. Op deze manier sprak het vanzelf, dat het spiritisme in een kwade roep is komen te staan en renslotte door tal van mensen is afgewezen. Bezetenheid en andere onaangename gevolgen hebben de rest gedaan, zodat het spiritisme gemeden werd, tot het eindelijk in het maatschappelijk leven nauwelijks meer een onderwerp van gesprek kon zijn.

Het spiritualisme is een verbeterde, hogere vorm van verbinding met de geestelijke wereld aan gene zijde. Hier zijn de gevaren bijna geheel uitge-

54

schakeld, wanneer het met zorg binnen het raam van het Oerchristendom gehouden wordt. Het spiritualisme wordt in het buitenland, zoals in Engeland, Brazilië, Canada, Palestina, enz. veel ernstiger bekeken en is er veel meer bekend dan het vraagstuk van de vliegende schotels.

De lezer, die tot hier volgehouden heeft, zal niet aan de indruk kunnen ontkomen, dat hier door woordelijk getrouwe weergave een waarborg voor de waarheid gegeven wordt.

Het spiritualisme is een door miljoenen erkende godsdienst, die door middel van mediums gebruik maakt van de mogelijkheid van bovenzinlijk geestelijk onderricht. Als de mediums echt zijn, dan is de boodschap echt. Als het medium een bedrieger is, dan is de boodschap onecht. Als de geest een gelouterd wezen uit *Gods* organisatie is, dan is ook de boodschap goed en geloofwaardig, boven elke twijfel verheven. Als de geest een bedrieger is, dan is ook de boodschap een slechte vingervijzing, die ten doel heeft onrust en verderf te zaaien.

Daarom heeft ons de apostel Johannes in zijn eerste zendbrief (1 Joh. 4 : 1) gezegd: *Beproof de geesten!*

Nu, het is ieders persoonlijke aangelegenheid de geesten op de waarheid te beproeven. Ik wil niemand deze vrije beslissing ontnemen. Wij hebben de geesten, met wie we omgaan, jarenlang beproefd; ze hebben ons geholpen en vele van hun boodschappen zijn in vervulling gegaan. De godsboden hebben altijd gepoogd ons op de juiste wegen te brengen; vooral de wegen, die naar het Godrijk voeren en ze hebben ons de weg geëffend. Wij kunnen in geen enkel geval zeggen, dat we met domme of boze intelligenties te doen hebben gehad. Het zal de lezer niet gemakkelijk vallen een plaats te vinden, die deze mening weersprekt. De geesten zijn beproefd en het oordeel staat vast: zij hebben ons geholpen en zij helpen ons ook in de toekomst. Wij hebben hun geschenken aangenomen en wij moeten hen daarvoor bedanken.

Ashtar-Sheran en zijn Ufonen zijn geen geesten, geen wezens zonder lichaam. Ik beken vrijmoedig, dat we hen met tamelijk groot wantrouwen tegemoet zijn getreden. Ze kwamen op dezelfde manier als de *Spirits*; ze gebruikten dezelfde mogelijkheden van gedachteswisseling. Beproof de geesten, of ze goed zijn! Dit beproeven moesten we ook bij de Ufonen doen. We kunnen hen niet zien. We kunnen ons alleen op verschillende manieren met hen in verbinding stellen. Wij kunnen hun boodschappen aan controle onderwerpen, meer kan ook het spiritualisme niet. De boodschappen van de Ufonen zijn spiritueel *echt*. Van wie ze in feite komen, gaat buiten onze controle om. De enige bewijzen voor de herkomst bestaan uit de volgende feiten:

55

De beproefde en goed bevonden geestenwereld, d.z. de Lichtboden van God, zouden niet toelaten, dat er in hun vak gebeurtenissen werden. Dan hadden we via de mediums tegenrijdigheden of een zekere strijd moeten waarnemen, en die zouden ons achterdochtig gemaakt hebben. De doorgegeven Ufonen-boodschappen zijn een interessant en waardevol geestelijk goed. Deze boodschappen zijn niet in tegenspraak met de feiten, dat de aardbewoners verscheiden euvels begaan, die de mensheid in de afgrond storten. De doorgaven van de Ufonen stemmen met die in andere spiritualistische kringen in de meest uiteenlopende landen volledig overeen. De Ufonen worden gezien en hun vliegschijven kan men dagelijks waarnemen. Al meer dan 40.000 maal zijn er zulke waarnemingen geregistreerd. Hoeveel ufovluchten zouden er niet zijn waargenomen?

De regeringen en de dagbladers zwijgen als het graf. Het is begrijpelijk, dat de waarheid tamelijk veel onrust onder de mensheid moet veroorzaken. De munstandaard kan erdoor beïnvloed worden. De wapenindustrie zal gaan wankelen. Er zijn duizend redenen, om maar liever zo weinig mogelijk over de ufo's aan de openbaarheid prijs te geven.

Het verslag van de berichten der Ufonen, dat hier onder de titel

NIET VAN DEZE AARDE

ter tafel ligt, bevat geen verdichtsel en geen ingevoegde vermoedens. Er is niets toegevoegd en er is niets weggelaten. De lezer, de geleerde of welke andere leidende persoonlijkheid ook, heeft hier de taak met zijn logica en zijn ervaring elke boodschap te onderzoeken en die met de geregistreerde ervaringen en met de werkelijkheid te vergelijken. Ikzelf matig mij geen oordeel daarover aan, want ik heb de originele bewijzen, die in het Pentagon (het Amerikaanse Ministerie van Defensie; vert.) liggen, niet ingezien. Wij hebben alleen onze plicht als werktuigen gedaan — en aan de mediums heeft het een grote mate van kracht en gezondheid gekost, maar zij hebben graag geholpen door hun geloof in een betere toekomst voor deze wereld.

Bij de mediale doorgaven, die wij mochten ontvangen, werden aan het begin en aan het eind grote, dikke kruisen gezet. We hebben daarbij de indruk gekregen, dat de ufo-boodschappen ons door deze aanwijzingen moesten overtuigen, dat zij een goddelijke opdracht te vervullen hadden, waaraan we onvoorwaardelijk ons vertrouwen en ons geloof moesten schenken.

De mediale ufo-boodschappen, die hier zijn verzameld, zijn nieuw, zo nieuw en recent, dat ze tot in het jaar 1957 reiken — en zeer zeker is de laatste punt nog niet achter dit probleem gezet.

Wij danken van ganser harte nog eens alle aardse en buitenaardse, als-

ook de geestelijke helpers, die allen naar hun beste vermogen tot deze bundeling hebben bijgedragen.

Vóór alles danken wij echter

DE SCHEPPER VAN ALLE WERELDEN,

aan wie wij zoveel verdriet doen, en we bidden Hem voor het komende om barmhertigheid, liefde, genade en begrip voor onze grote onkunde in zoveel dingen en de daaruit voortgevoelde verkeerde gevolgtrekkingen en handelingen.

Moge God ons uit deze duisternis verlossen door Zijn engelen en lichtboden en, als het zo zijn moet, door een politie van de wereldruimte, die ons tot de orde roept en dwingt, eer we ons zelf vernietigen. Amen!

EPILOOG

U weet het een en ander af van de trillingen, van de atomen en van de daarin opgesloten energieën. U weet, dat er buiten uw waarneming veel krachten en dingen zijn, zoals ultra-geluid en ultra-licht. De mensen van de aarde zijn al zo ver, dat ze grote kennis bezitten op het gebied van het radioseinwezen en van de overbrenging door televisie. Het moest de aardse wetenschap en techniek toch niet al te moeilijk vallen de laatste sluiers van het onzichtbare, van het occulte weg te nemen. Maar wanneer dat gebeurt, kijkt de wetenschap met behulp van de techniek in het Godsrijk.

Daarom zeg ik u: Er zal geen vrede en geen duurzame vooruitgang op deze wereld zijn, wanneer u de moed mist het waarachtig geloof in God in uw wetenschappen de voorste plaats te geven. U hebt oprecht gezocht naar het grote, geheimzinnige onbekende, maar u hebt de verkeerde weg gekozen en religie door filosofie vervangen.

Religie is een feitelijke toestand — filosofie is denken.

Nu zal ik u zeggen, waarom u liever denkt dan geloof: dat komt door de angst voor uw ware wezen. Het is angst voor de waarheid. Het is het slechte geweten. U durft niet voor het aangezicht van de Almachtige te treden. Een lafaard trekt altijd weer met al zijn kracht het gordijn voor het Rijk van het Onzichtbare dicht.

U huldigt en vereert valse profeten, die u opium voor uw slechte geweten toedienen. Maar de Almacht heeft ons opgedragen u op alle redelijke manieren de ogen te openen en het gordijn, dat u van die geheimzinnige en gevreesde andere wereld gescheiden houdt, langzaam weg te schuiven. Een wetenschappelijke, redelijke religie en een universeel geloof aan een enige grootse Schepper vormen de grondslag voor een toekomst, die u nu nog als een utopia voorkomt, maar die langs deze weg bereikbaar is. Slaat niet zinloos en gevaarlijk om u heen, zoals iemand die verdrinkt, want we willen u helpen.

ASHTAR-SHERAN

GEEF EEN UFONEN-BOEK!

In het Hollands:

Ashtar, Niet van deze aarde, No. 1	3,50	3,70
------------------------------------	------	------

In het Duits:

Ashtar, Nicht von dieser Erde, No. 1	3,50	per post 3,70
Ashtar, Nicht von dieser Erde, No. 2	3,50	3,70
Ashtar, Nicht von dieser Erde, No. 3	3,50	3,70
H. Grettler, Ultimatum des Weltalls, geb.	9,80	10,20

zie beschrijving en aanbeveling op blz. 60 en 61

Alle Ufonen-literatuur is verkrijgbaar bij:

Mr. C. Sypkens, Moreelsestraat 8 huis, Amsterdam-Z., postrekening 72116.

Het noodzakelijke overzicht van de cosmische boodschappen uit andere werelden, behelzende de dringende roep aan de mensheid op deze kleine aarde, vindt men in de drie boekjes

Ashtar, Nicht von dieser Erde, No. 1, 2 en 3
(waarvan No. 1 reeds in het Hollands verkrijgbaar).

Mediale, door de geleide hand geschreven ufo-berichten. Al hergeen door regeringen, door de Amerikaanse Luchtmacht en door tal van deskundige schrijvers over ufo's werd vastgesteld, stemt met deze geschreven ufo-berichten overeen. Er is geen tegenspraak; noch geestelijk, noch feitelijk. U-f-o betekent Unknown Flying Object (= onbekend vliegend voorwerp). Ufo is de door de Amerikaanse Luchtmacht gegeven benaming van vliegende schijven, schotels, ruimteschepen e.d., afkomstig van buiten de aarde.

ULTIMATUM DES WELTALLS

Een opzienbarend werk van Herm. Grettler. Ook al betreft het een geïnspireerde roman, dan wordt toch deze spannende en boeiende roman van dag tot dag door de feiten actueler en werkelijker.

Dit werk is een *toekomstverbaad*, dat zo dicht bij de werkelijkheid staat, dat men het zich bijna niet durft voor te stellen. Wie zich voor de nabije toekomst van de aarde interesseert en zich over het lot van de mensheid ongerust maakt, moet de rijke inhoud van dit boek in zich opnemen.

Dit boek van Grettler is een profetie voor de onmiddellijke toekomst; de komende gebeurtenissen „werpen hun schaduw vooruit” en beginnen zich nu reeds aan de (nachtelijke) hemel af te tekenen. Dit werk leent zich het beste ertoe een inzicht in de gehele Ufopen-literatuur te krijgen.

Het boek „Ultimatum des Weltalls” werd ontvangen door de *Grote Vier*, toen ze in 1956 tijdens hun conferentie te Genève op het hoogste niveau besprekingen voerden over *vermindering van de atoomgevaaren* en bescherming tegen de *atoomdood*. Ieder der vier staatslieden ontving een exemplaar van Karl Schönenberger, de uitgever van de Ufopen-literatuur. Hun ontvangstbevestigingen liggen ter inzage.

„Ultimatum des Weltalls” f 9,80

verkrijgbaar bij Mr. C. Sypkens, Moreelsestraat 8 huis te Amsterdam. Ook per post te bestellen door storting van f 10,20 op diens postrekening 72116.

ULTIMATUM DES WELTALLS

door H. Grettler, f 9,80, per post f 10,20
te bestellen bij Mr. C. Sypkens, Moreelsestraat 8 huis, Amsterdam, postrekening 72116.

Persbeoordelingen.

Het is werkelijk een meesterlijke prestatie.

Het ware te wensen, dat dit boek in alle hoofdtalen vertaald werd.

Dit boek zou men in één ruk willen uitlezen; het behoort geraadpleegd te worden door ieder die zoekt en die bereid is de nieuwe orde van zaken, die in aantocht is, te aanvaarden.

Uit alle delen der wereld ontvangen wij dagelijks berichten, die de waarneming van vliegende schotels bevestigen (dit is afkomstig van een groot Nederlands dagblad).

Het boek „Ultimatum des Weltalls” is voorbestemd voor de wereld-literatuur. De schrijver zou de literaire Nobelprijs verdienen (oordeel van een Lid van de *Accademia Universale del Governo Cosmo Astrofisco te Triest*).

Bij het *zogenrijke* boek van Grettler

ULTIMATUM DES WELTALLS

moet gezegd worden, dat in de regeringen van de grote staten enige leidende figuren nauwkeurig op de hoogte zijn van de feiten nopens de „onbekende vliegende voorwerpen” en hun bemanningen van *vreemde planeten*. Maar zij zwijgen of ontkennen eigengereid of dwaas de feiten.

Gelukkigerwijs betreft het hier een vreugdebrennend bericht, want Ufopen zijn allemaal behulpzame, altruïstische, hoog ontwikkelde mensen van verre planeten (anderen komen van Mars en Venus, enz.), die de aarde bezoeken om een *onduldbare ramp af te wenden*.

Ze komen uit liefde. Ze getroosten zich offers aan leven en gezondheid. Dit is een houding, die voor de meeste bewoners van de aarde en voor de door hen gekozen regeringen niet reëel is. Moederliefde... nu ja; maar mensenliefde...? Dat is niet meer instinctmatig, dat zou goddelijk zijn, menen ze. Maar is de *Almacht* niet de grootste *realiteit*?

Een roman over hemelse macht. Spannend en boeiend. Met vlieggruigen en de gewapende macht. Met vliegende schotels en met goede en slechte mensen. Dat is Grettler's „Ultimatum des Weltalls.”

UFONEN-PROSPECTUS

Ondergetekende zoekt voor het Nederlands taalgebied personen, die zich — daadwerkelijk en eventueel financieel — interesseren voor de druk en de verspreiding van prospectussen over Ufopen-literatuur op grote schaal.

Wie minder grootscheeps is aangelegd, kan een prospectus onder familie of kennissen in circulatie brengen. Maar ieder kan iets doen.

Aanvragen ter verkrijging van prospectussen over Ufopen-literatuur bij Mr. C. Sypkens, Moreelsestraat 8 huis, Amsterdam, postrekening 72116.

MENSEN UIT DE WERELDRUIMTE BEREIDEN HET GOUDEN TIJDPERK VOOR

De Ufopen-literatuur zal U daarvan overtuigen; zij schenkt U een onbegrensde vertrouwen op grond van een overvloed van feiten.

De technische en geestelijk hoog ontwikkelde bewoners van andere planeten hebben belangstelling voor onze aarde en *verbinderen een derde wereldoorlog*.

De Amerikaanse Legerpolitie en een Britse Luchtmaarschalk (Lord Dowding), die de „Slag om Engeland” won, bevestigen in volle ernst het bestaan van de vliegende schotels of vliegende schijven, komende van buiten deze aarde.

Ufo-films en andere films (worden deze prachtige films met opzet nooit meer vertoond?) en een omvangrijke internationale Ufopen-literatuur, waaronder de meeste van ernstig wetenschappelijke zijde, bevatten talrijke documentaire berichten over ufo-feiten, die toegroe door de regeringen zoveel *mogelijk* geheim zijn gehouden.

DE TOEKOMST DER AARDE WORDT DOOR DE UFONEN BEPAALD

U kunt zich uit deze literatuur een overzicht en een inzicht vormen over een

*Wereldprobleem van de grootste betekenis
en van de hoogste actualiteit.*

Inhoud

	blz.
Voorwoord	3
Inleiding	4
Uit de map met verslagen	8
Een gesprek met Lichtboden en Ashtar-Sheran	9
De macht der stralen	15
En zijn rijk werd verduisterd	20
Ashtar-Sheran schrijft mediaal	21
Nieuwsgierigheid en verstand	22
De toekomst wordt heden	26
Een interview met Tai-Shiin	27
De mensheid zal met beide benen op de aarde staan	30
Gebeurtenissen op onze aarde onder controle	31
U weet dag noch uur	34
Bij Ashtar-Sheran's portret	34
Bij het portret van de assistent Tai-Shiin	35
Wat u ontbreekt is het geloof aan en het weten van de incarnaties	36
Ongeloof — Twijfel — Ongeduld	38
Kunnen de mensen van deze aarde op een andere planeet landen?	39
Dematerialisatie — Materialisatie	40
Het bij de aarde opgestelde wereldruimtestation Share Quadra Sector	42
De aardse relatieve vrijheid	45
Het centrale net van de verenigde vredespolitie	46
Nieuwjaarswens 1957	47
De stuwkracht van de vliegende schijven	48
Het noorderlicht van 21 januari 1957	48
Godslastering	50
Aan onze broeders en zusters op deze aarde	53
Fantasia en werkelijkheid	54
Epiloog	58

Portretten en tekeningen

	blz.
Argun	23
Monika Manuela	24
Vutsia Shea	28
Woonhuis met ufo	29
Loa	32
Commandoruimte van een vimana	33
Ashrar-Sheran	35
Tai-Shiin	35
Ufo's en een straaljager	41
Wereldruimtestation	43